

Bij zulk een verlies kan het geloof alleen ons troosten. (H. Vinc.)



**BID VOOR DE ZIELERUST VAN**

DE HEER

**Louis, Emile VAN KEYMEULEN**

echtgenoot van Mevrouw

**Suzanne D'HOMME,**

geboren te Everbeek op 14 november 1908 en er schielijk overleden op 12 mei 1975, voorzien van de laatste HH. Sakramenten en de Pauselijke Zegen.

Een trouwe echtgenoot, een goede vader, een eerlijk man en een standvastige vriend, werd plots aan de liefde en de genegenheid van allen die hem dierbaar waren ontrukkt. De grootste gaven in zijn leven waren een goed hart en naarstige handen. In trouwe plichtsvervulling en voortdurende bekommernis om het welzijn van de zijnen heeft hij zijn dagen doorgebracht. Heer, uw raadsbesluiten zijn ondoorgrondbaar. Wij die ons nu zo eenzaam en verlaten voelen, wij buigen het hoofd; Gij weet hoe het moet. Uw wil en niet de onze geschiede.

Mijn dierbare echtgenote, mijn kinderen en kleinkinderen, hoe zal ik u kunnen bedanken voor uw blijken van genegenheid. In dank-

bare liefde verlaat ik U. Laten wij die liefde over het graf heen voortzetten en mekaar helpen en steunen door een gebed. Eens zullen wij samen verenigd zijn bij God om nooit meer te scheiden.

Mijn vrienden en kennissen, ik vraag U een laatste blijk van genegenheid: een gebed voor mijn zielerust.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

De families VAN KEYMEULEN, WINDAL,  
D'HOMME, COSIJNS,

**zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van  
kristelijke deelneming en danken U.**

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel