

De Koning, die komen zal, komt, laat ons Hem
aanbidden ! (Liturgie)



Herinner U in gebed

Mevrouw

Madeleine, Irma Van Keymeulen

weduwe van de Heer

Gilbert Cousserier

geboren te St. Maria-Lierde op 20 mei 1911 en
gelaten overleden te Zottegem op 4 december 1978.
De Kerk sterkte haar met de H.H. Sakramenten.

Voor uw meebidden en meevoelen danken U :

Heer en Mevrouw Jules Debbaut-Cousserier,

Heer en Mevrouw Raphaël Cousserier-Persoons,

Heer en Mevrouw Roland Debbaut-Scholiers en
kind,

Heer en Mevrouw Christiaan Cousserier-Stamper
en kind,

Heer en Mevrouw Rudy Cousserier-Van Kerkhove,

De families Van Keymeulen, Cousserier, Van der
Heyden en Leyman.

Het feest van de H. Barbara spreekt ons over
sterven. Dood hoort bij het leven. Waar het op
aankomt : is dat ons leven waardevol is geweest.
Niemand leeft voor zichzelf alleen, zegt de
Schrift. Mensen leven voor elkaar en voor God.
Het blijft een waarheid dat onze daden ons zullen
volgen. De Advent vermaant ons veel goed te
doen tegen de dag dat de Heer terugkomt.

De overledene was vriend van God en van de
mensen. Haar gediensigheid was verwijzing naar
de goedheid van de Vader uit de hemel. Ook het
lijden heeft zij moedig aanvaard, getroost waar
zij kon en helpen dragen, waar het mogelijk was.
De ziekte heeft zij moedig aanvaard als het kruis,
dat zij in het spoor van Jezus moest dragen. Zij
beschouwde het als middel ter heiliging en als
hulp voor zondaars. Kristus blijft de verlosser van
alle mensen, maar Hij wil mensen inschakelen
om de redding mogelijk te maken.

Beste kinderen en kleinkinderen, hartelijk dank
voor alles wat gij voor mij deed. Nooit vergeet
ik uw namen. Ik zal u bij de Heer indachtig blij-
ven in afwachting dat wij elkaar terugzien.

Beste familieleden, vaart wel en gedenken wij
elkaar !

Mijn Jezus barmhartigheid !