

« Al voert mijn weg door donkere kloven. ik vrees geen onheil waar God mij leidt ».

(Ps. 23)



VROOM AANDENKEN AAN

MEVROUW

Oda VAN KEYMEULEN

echtgenote van de Heer

CYRIEL DANEELS,

geboren te St.-Maria-Lierde op 27 februari 1910 en godvruchtig in de Heer ontslapen in het ziekenhuis te Zottegem op 17 januari 1978, nadat zij de pauselijke zegen en de ziekenzalving ontvangen had.

Lid van de Bond van het H. Hart en van de Bond van de Derde Leeftijd.

Wie zijn taak als mens vervulde in dit leven, hem zal God Zijn vriendschap en Zijn liefde geven.

Hoe hoop- en troostvol tevens is deze gedachte voor de echtgenoot en kinderen van deze overleden vrouw. Haar leven is een tocht doorheen de dagen geweest, al goed doende en dienst bewijzende aan allen die haar dierbaar waren. Vooral haar echtgenoot mocht, in dagen van wankelende gezondheid, haar zorgende goedheid ondervinden, tot zij-

zelf op haar beurt bijstand en hulp behoeft van haar naastbestaanden. Haar ziekte heeft haar man en kinderen rond haar lijdensbed geschaard in geest van grote dankbaarheid om wat moeder in hun leven betekend had. Wenend, maar gelovig, zeggen ze nu :

« Wij rouwen om de mens die wij verloren : niemand kent ons diep en groot verdriet. Maar in Zijn goedheid zal de Heer ons wel verhoren : Hij verlaat in 't uur van nood de zijnen niet ».

Dierbare echtgenoot en beste kinderen, uw talrijke bezoeken mij gebracht in het ziekenhuis, uw liefdevolle zorgen waarmee gij mij thuis omgeven hebt, waren voor mij blijken van erkentelijkheid en dankbaarheid, die mij moed en troost gaven tijdens mijn ziekte. Nog één wens maak ik u bekend : vergeet mij niet in uw gebeden en leef volgens Gods geboden, zodat wij elkaar terugzien in het eeuwig Leven bij de Heer.

De families VAN KEYMEULEN, DANEELS,
VAN DER HEYDEN, DE PELSEMACKER,
**danken U oprecht voor uw blijken van
kristelijke deelneming.**

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel