

Gij zult mij de weg van het leven wijzen  
om heel mijn vreugde te vinden bij U,  
bestendig geluk aan uw zijde. (Ps. 16)

†

Tot deelname aan het geluk van alle  
Heiligen, riep God zijn trouwe  
dienaar op

DE HEER

**Richard VAN KEYMEULEN**

**echtgenoot van JULIA CIETERS**

geboren te St.-Lievens-Esse op 16 juli 1915 en  
na een smartelijk ongeval overleden in het H.  
Hartenziekenhuis te Ninove op 15 november  
1983, gesterkt door de sacramenten en de ge-  
beden van de Kerk.

Oudstrijder 1940-1945.

Lid van de Bond van het A.C.V.

Lid van de H. Barbaragenootschap.

---

« Van die dag of dat uur weet niemand af ; de  
Vader alleen » (Mc. 13). Van het ogenblik van  
zijn ongeval op 1 oktober, van de duur van  
zijn opname en verzorging in het ziekenhuis,  
van het ogenblik van zijn overlijden wist nie-  
mand iets af. Het kwam alles zó onverwacht.  
Maar hij stierf niet onvoorbereid. Als gelovige  
had hij zijn leven in Gods handen gelegd en  
heeft hij de tijd gehad zijn leven te overschou-  
wen.

Hij zag zijn thuis weer, zijn lieve ouders, broer  
en zussen, zijn schooljaren, zijn kennismaking,  
zijn huwelijk met Julia op 6 mei 1939, zijn  
dagelijks vertrek met de trein naar zijn werk-  
midden. En later de geboorte van zijn vijf kin-  
deren, die allen gelukkig trouwden en hem en  
moeder zó genegen waren. De laatste uren

hebben zij steeds met twee bij hem gewaakt ;  
wat hem deugd deed en hem sterkte om de  
laatste liefdesdaad van zijn leven te stellen :  
alles af te staan aan Gods liefdevolle Barm-  
hartigheid.

Christus zei : « Mijn woorden zullen niet voor-  
bijgaan » (Mc. 13) en ook « Wie in Mij gelooft  
zal leven... en ieder die leeft in geloof aan  
Mij, zal in eeuwigheid niet sterven » (Jo. 11).

Heer Jezus, die het offer van uw leven bracht  
tot verlossing van de mensen, spreekt voor hem  
ten beste en reken hem bij het getal van de  
verlosten, van de heiligen.

Liefste Julia, beminde kinderen, kleinkinderen  
en achterkleinkinderen, dank om uw levenslange  
genegenheid en vriendschap, dank om uw toe-  
gewijde zorgen. Wij blijven over de dood heen  
in liefde met elkaar verbonden door geloof en  
gebed.

Dierbare vrienden en kennissen, de families  
VAN KEYMEULEN, CIETERS, DE SMET en  
GOMMERS, danken U zeer om uw aanwezig-  
heid, uw gebeden, uw vriendschap en blijk van  
medeleven.

---

Druk. Van Damme P., Voorde - Tel. 054/33.89.90  
Begrav. Rudy Galle, Ninove - Tel. 054/33.22.31