

Wie met de Heer wil leven en sterven zal
ook in heerlijkheid met Hem verrijzen.
(Paasmysterie)

DANKBAAR AANDENKEN AAN
MEVROUW

Anna VAN KONNEGEM

weduwe van **Cyriel VEKEMAN**,

geboren te Oprakel op 5 februari 1907 en bij
haar verjaardag op 4 februari godvruchtig over-
leden te Zottegem. **1989**

Gesterkt door Kristus in zijn Sakramenten en
de Pauselijke Zegen.

Ze was Ere-bestuurslid van KVLV.

Vele jaren lid met haar man van de
Mijnwerkersbond en lid van de Bond der
pensioneerden.

« Alles kan voor wie gelooft ». (Marcus 9, 23)
Met de asdag zijn we veertig dagen lang
op weg naar Pasen, ons aller verrijzenisfeest.
Voor ieder kristen mens gaat het gehele leven,
naar de eeuwige nieuwe lente, bij het ontsla-
pen in de Heer, « de Paasmorgen ».

Ons hart is bedroefd, maar tevens voelen we
ons dankbaar gelukkig omdat we een goede
moeder hebben gekregen en haar zolang in ons
midden mochten bewaren. We danken de Heer !
Eenvoud, goedheid, werkzaamheid en dienstvaar-
digheid straalden uit haar lang gevuld leven.
Moeder heeft een leven gekend van vroeg en
hard werken en zorgen voor haar gezin. In
die vele jaren die de Heer haar schonk heeft
ze meegeleefd in al het wel en wee die haar
trof en haar kleinkinderen, allen zo verkleefd
aan hun grootmoeder. Ze was vooral en bleef
een voorbeeld van diep gelovige vrouw.

In de parochiegemeenschap was ze gekend en
geëerd als een dienstvaardige, trouwe en so-
ciale medehelpster, als bestuurslid van het Ka-
tholiek Vormingswerk van de Landelijke Vrou-
wen ; met hart en ziel heeft ze er zich voor
ingezet en was royaal en mild om het te
steunen. Onze dank voor alles van ons allen.
Ze was ook een trouw lid met haar man van
de mijnwerkersbond en van de gepensioneerden-
bond in de parochie zolang ze kon.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, mijn op-
rechte dank voor het goede dat ik al die ja-
ren van U mocht ondervinden. Hou onze ge-
dachtenis in ere door uw gebed. Bewandel de
weg van de Heer door een kristelijk leven.
Moge de Heer U bewaren en zegenen tot we
elkaar weerzien !

Mijn kennissen en medeleden van de orga-
nisaties, beste medeparochianen, ik dank allen
voor alles wat we samen uitgewerkt hebben.
Bidt voor mij.

De families

VAN KONNEGEM, VEKEMAN,
SURDIACOURT, VAN NIEUWENHOVE,
danken U.

Namis : zondag 19 februari 1989 om 10 u.

Groepsmis van KVLV : 20 februari om 18.30 u.

Groepsmis van KBG : 27 februari om 18.30 u.

Drukk. Hans Maginet, St.-Maria-Oudenhove