

Moeder zijn is alles geven,
zorgen en lijden, liefde en leven.

Moeder zijn is alles derven,
alles en tevreden sterven!



Uitnodiging tot gebed en Eucharistieviering voor
Mevrouw

Malvina VAN KONNEGEM

weduwe van de Heer Hector DE CUBBER,

geboren te Oprakel op 12 mei 1901 en vroom en
kristelijk overleden te Zottegem op 17 augustus
1978, gesterkt door Kristus in zijn HH. Sakramen-
ten en de Pauselijke Zegen.

Was lid van de K.V.L.V.

Een moeder is Gods meesterwerk : haar handen
zijn zorg en voorzienigheid, haar ogen goedheid,
haar woorden hartelijkheid en troost, haar hart
onvermengde liefde. Zo was haar leven : Gods
stille, eenvoudige en uitverkoren werktuig te zijn
voor haar man en kind. Voor de gemeenschap met
haar geprezen en onverdroten werkzaamheid en
naaiwerk, doorspekt en bespraakt als zij was
voor ieder, met een hartelijk woord...

Gelukkig en vredig, los van alle aardse zorgen
na de Hemelvaartdag van onze Moeder Maria, is
deze vrouw en moeder heengegaan, na een maan-
denlang, sprakeloos lijden. De Heer vond haar be-
reid en alles wat haar leven waardevol maakte

heeft zij Hem toevertrouwd. Stille plichtsvervul-
ling, haar werk en leven, de liefdevolle toewijding
voor haar man en de kristelijke opvoeding van
haar kind, haar inzet voor haar medemens, haar
offer en gebed, haar geduldig gedragen ziekte,
en tevreden sterven.

Bemide kinderen, kleinkinderen en familie,
laten wij de Heer danken voor al het goede en
de gelukkige dagen die Hij ons geschonken heeft.

Mijn geliefde dochter Nelly, vooral dank voor
uw aanhoudende hulp, toewijding en liefdevolle
zorgen, bijna dag en nacht tijdens mijn ziekte.
U, mijn familie en vrienden voor de dagelijkse
bezoeken en de uren bij mij doorgebracht aan
mijn ziekbed, mijn hartelijke dank.

Het doet pijn U allen te verlaten en U in mijn
laatste ziekte niets te kunnen zeggen. Voor U
allen heb ik geleden, gebeden, geofferd, opdat
het U allen in het verdere leven goed mag gaan.
De banden van genegenheid en vriendschap wor-
den niet door de dood verbroken.

Bidden wij voor elkaar. God zegene en beware
U.

Namis op zaterdag 9 september 1978 te 18 u.
in St.-Martinus te Oprakel.
Gez. Mis K.V.L.V. op maandag 4 sept. te 19 u.

**De families VAN KONNEGEM, MISEREUR,
DE CUBBER en FAIGNAERT danken U voor U
blijken van Kristelijke deelneming.**

Uitg. S. Gijssels, Oprakel