

*Wanneer moeder sterft
dan sterven zij die haar beminden
een beetje mee ...*



TOT DANKBARE GEDACHTENIS AAN

MEVROUW

Alice VAN LAETHEM

weduwe van de Heer Roger CARLIER

geboren te Nederbrakel op 2 september 1907
en in stilte van ons heengegaan in het
rustoord Najaarszon te Brakel op 1 mei 1998,
gesterkt door het sacrament
van de ziekenzalving.

Namis op vrijdag 29 mei 1998 om 18.30 uur

Moeder hield van het leven en van de mensen.
Zij waardeerde de kleine en grote vreugden van elke dag.
Ze kon belangstellend en begrijpend luisteren.
Ze was mild met haar glimlach.
Ze was gevoelig en bekommerd;
ze leefde mee met het wel en wee
van familie en vrienden.
Moeder wist dat leven ook werken betekende.
Ze spaarde zichzelf niet, altijd in de weer voor anderen;
voor haar ouders, haar man,
haar kinderen en kleinkinderen.
Het was goed bij haar te zijn omdat zij in haar een-
voud en bescheidenheid zo écht en schoon mens was.

*Ma, mémé,
gij zijt een moedige vrouw geweest.
Uw wilskracht en uw inzet
zijn voor ons allen een voorbeeld.
Ma, mémé,
bedankt om wat gij voor ons gedaan hebt,
bedankt om wie gij voor ons geweest zijt.*

*Lieve kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkinderen,
gij weet hoe ik van u hield.
Ik dank u om alle liefde
die ik van u mocht ontvangen.*

*Beste familie en vrienden,
ik dank u om uw genegenheid.
Eens zien wij elkaar weer.*

**Heer God,
Gij hebt onze naam geschreven
in de palm van uw hand.
Wij vertrouwen U Alice toe.
Bevrijd haar van zorgen
en laat haar thuiskomen bij U.**

*De familie dankt u
om uw gebed en meelevens.*