

In volle overgave aan de Vriendschap van de Vader
is van ons heengegaan

†

MIJNHEER

André-Gommar VAN LAETHEM

echtgenoot van Mevrouw

MARGUERITE LEYMAN

geboren te Nederbrakel, de 30 juni 1922, godvruchtig
overleden te Optrakel, de 2 april 1966, gesterkt
van de HH. Sacramenten en de Pauselijke Zegen.

Hard is het leven geweest voor deze man. Zacht moge de eeuwig rust voor hem zijn. Goed van inborst, werkzaam en gedienschtig voor ieder medemens, begon hij vol hoop en vertrouwen aan het volle leven. Toen sloeg de ziekte en het lijden toe. Acht droeve jaren hebben hem volledig afgemarteld en neergehaald. Wij buigen ons voor het leed dat zo onmenselijk was. In de tijd waarin wij het verlossende Lijden gedenken van de Heer, waardoor Hij tot de Heerlijkheid is ingegaan, om ons daar vóór te gaan, is ook voor deze man het hoogtepunt gekomen van zijn kruisweg en is hij de Heer nagegaan in de Heerlijkheid van Gods Liefde.

Dierbare echtgenote, het leven is te hard geweest voor ons geluk, dat zo schoon begonnen was. Ik dank u voor uw moed en trouw waarmee Gij mij hebt terzijde gestaan. Moogt Gij nu verder echt gelukkig leven.

Lieve kinderen, weest de vreugde en de steun van moeder. Leef als schone mensen en bidt voor uw vader.

Jezus, Maria, Jozef.

R. I. P.

Vandendriessche-De Vleeschouwer' Nederbrakel

De families VAN LAETHEM, LEYMAN, GOSSE,

zijn diep gevoelig voor de blijken van deelneming
en danken U van harte.