

Heer laat nu uw dienaar gaan in vrede.

†

BID VOOR DE ZIEL VAN MIJNHEER

Arthur VAN LAETHEM

Echtgenoot van Mevrouw
Marie Sylvie VAN HERREWEGHE.

Geboren te Sint Lievens Esse op 21 november 1895 en er godvruchtig overleden op 24 mei 1971, gezalfd met de H. Olie.

Wij treuren om de dierbare die van ons is weggenomen. Maar doorheen onze droefheid danken wij God voor de gave van dit schone leven. Tot de glorie van God en tot het welzijn van zijn gezin heeft hij geleefd. Hij was een godvruchtig mens en een goede vader. Het lijden en de ziekte heeft hij aanvaard in de overtuiging dat het leven hier slechts een moeilijke doortocht is op de weg naar het blijvend hemels geluk. Zijn geloof gaf hem de zekerheid dat God als een barmhartige Vader op ons alen wacht.

Dierbare echtgenote, een zware beproeving moet gij nu dragen. Maar zoals gij mij met een nooit falende liefde en dienstbaarheid hebt behandeld in mijn laatste jaren van ziekte, zo zult gij ook nu mij blijven gedenken in uwe gebeden.

Dierbare kinderen, kleinkind en familieleden, wilt niet treuren om mijn sterven. Het was voor mij een bevrijding uit alle aardse pijn en een ontmoeting met onze hemelse Vader, van wie ik mijn leven lang alle heil heb verwacht. Dank voor uw genegenheid en zorgen. Bidt voor mij

opdat mijn leven nu een verdere vreugde weze bij de Heer.

H. Hart van Jezus, ik stel mijn betrouwen in U.



Mevrouw Arthur VAN LAETHEM,

De Heer en Mevrouw Walter VAN LAETHEM-
VAN CLEEMPUTTE en kind,

De families VAN LAETHEM, VAN HERREWEGHE, DE BACKER en DE CNYF.

DANKEN U zeer oprecht voor de blijken van deelneming in rouw en gebeden.

Drukk. De Toren, Peperstraat, Herzele.