

Barmhartige Jezus, geef haar de eeuwige rust.



BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER

Mevrouw

## Clementina VAN LAETHEM

Weduwe van Mijnheer

**Octavius VEKENS**

Lid van de Bond van het H. Hart  
en andere godvruchtige genootschappen  
geboren te Gooik, de 20 mei 1886,  
en godvruchtig overleden te St-Martens-Bodegem,  
de 14 april 1957,  
voorzien van de HH. Sacramenten der stervenden.

Een schone ziel heeft de Heer tot Zich geroepen, want Hij heeft een voorliefde voor de zielen die Hem een leven lang dienen in de eenvoud des harten. De dierbare overledene vond het vanzelfsprekend te leven in Gods liefde. Zo lang zij kon was haar morgengroet eerst aan de Meester van allen in zijn Huis. Daar knielde zij ingetogen en met betrouwen bad zij de Heer.

Kwellingen en lijden werden haar niet gespaard, zij wist die met kristelijk geduld te heiligen en Gods beschikking met liefde te aanvaarden.

Bemide Kinderen en Kleinkinderen, gij hebt veel van mij gehouden: in mijn ziekte en hulpeeloosheid waart gij mijn steun en troost. Ik ben u daarvoor uiterst dankbaar. Ik zal dan ook niet ophouden voor u te bidden en de Heer te vragen dat Hij u zegene naar ziel en lichaam. Bidt ook veel voor mij. Tot weerziens hierboven.

Bemide Bloedverwanten en Vrienden, bidt veel voor mij tot wij weer verenigd zijn.

H. Hart van Jezus, ik betrouw op U. 300 d. afl.

St-Martens-Bodegem, Frans Schoukens, Koster.

De familiën VAN LAETHEM,  
VEKENS,  
DE MAESENEER  
en WOUTERS,

ten zeerste getroffen door de  
blijken van deelneming betuigen  
U hun hartelijken dank.