

Gelukkig zijn zij allen,
Die, hemelwaards genood,
In 's Vaders handen vallen,
En leven, spijs den dood !



BID VOOR DE ZIEL VAN

Mevrouw Colette Van Laethem weduwe van Mr Modest De Meulemeester

geboren te Merchtem den 8 September 1874 en
godvruchtig in den Heer ontslapen te Bevere, den 24
April 1945, gesterkt door de laatste H.H. Sacramenten.

Bewaar het aandenken van uw moeder in uw hart, Ecc.
Levendig zal de gedachtenis van deze goede moeder
voortleven in den geest en in het hart van allen die
haar van dichtbij hebben gekend. Om haar gemoede-
lijke omgang werd ze van elkeen gezocht, om haar
mildheid en gulhartige dienstvaardigheid zullen velen
haar dankbaar zijn : zij vergat immers zoo graag haar
zelf ten bate van haar kinderen en haar noodlijdende
medemenschen ! Omdat ze steeds een beste moeder
is geweest heeft zij ook den allerzoetsten troost gekend
door haar geliefden teederlijk te worden verzorgd.
Zoo staan haar kinderen op om haar te loven ; doch
haar werken van naastenliefde zullen haar hoogste
roem zijn. Spreuk 31.

Met een groot geduld heeft ze de kwellingen harer
pijnlijke ziekte verdragen ; den kelk van bitterheid
dien de Heer haar had overgezonden heeft ze zonder
klagen tot den bodem toe geledigd. Sinds weken had
ze doorschouwd wat onvermijdelijk voorkomen zou,
en in kinderlijke onderwerping heeft ze herhaaldelijk
gepreveld : «Vader, indien het mogelijk is, laat deze
kelk voorbijgaan ; nochtans niet mijn wil maar de Uwe
geschiede !» Matth. XXVI 39

Mijn teerbemide kinderen en kleinkinderen, die ik
allen zoo hartstochtelijk lief had, weent dan toch niet
om mijn spoedig heengaan, gelijk zij die geene hoop
hebben op 'n eeuwig leven. Weest steeds mijn goede
voorbeeld indachtig en bidt dagelijks voor mij.

Bemide broeder, zuster, bloedverwanten en vrien-
den, vergeet mij niet en tot weerziens bij den Heer.

Barmhartige Jezus, geef haar de eeuwige rust! 7j. & 7a.

Mijnheer en Mevrouw Maurice Coussement-De Meulemeester ;
Mijnheer en Mevrouw Albert De Meulemeester-Hesters en hunne
dochter Nicole ;
Mijnheer en Mevrouw Adolphe De Meulemeester-Peeters en hunne
kinderen Jacqueline en Paul ;
Mevrouw Virginie Van Laethem, Weduwe Ad Mariman ;
Mijnheer en Mevrouw Joseph Van Laethem-Verhofstadt en hunne
kinderen en kleinkinderen ;
Mijnheer, August Moerenhout-Van Laethem, kinderen en kleinkinders ;
Mijnheer en Mevrouw J. Verhavert-Destrée ;
De familiën Van Laethem en De Meulemeester ;

Druk. L. Moerman-Blockeel, Bevere-Oud.

Diep getroffen bij de blijken van deelneming
in den rouw, DANKEN U VAN HARTE.