

H. Hart van Jezus, zaligheid van die op U hopen,  
ontferm U onzer!



## BID VOOR DE ZIEL VAN

Mijnheer

# Emiel-Omer Van Laethem

echtgenoot van Mevrouw

## Rachel Van der Hauwaert

geboren te Ronse, de 28 November 1894  
en godvruchtig overleden te Nederbrakel,  
de 3 Juni 1955,  
gesterkt door de HH. Sacramenten der stervenden.

**Ondervoorzitter van de Nationale Oud-Strijdersbond  
afdeling Nederbrakel. Oorlogsvrijwilliger,  
Oud-Strijder, Invalid van de Oorlog 1914-18. Ridder in  
de Leopoldsorde; Ridder in de Orde van  
Leopold II; vereerd met: het Kruis van Ridder in de  
Kroonorde met zwaarden; het Vuurkruis,  
het Oorlogskruis met palmen, Burgerlijk Eretkens van  
Eerste en Tweede Klas.**

Zijn wegen zijn waarlijk schoon geweest en al zijn  
voetstappen waren in vrede! (Ps.)

« Zeer goed, goede en getrouwe dienaar, zeide zijn  
Meester tot hem: wijl gij over weinig getrouw zijt  
geweest, zal ik U over veel stellen; ga binnen in de  
vreugde van uw Meester » (Matth.)

De dierbare overledene was een eerlijk en recht-  
schapen man; in zijn bediening begrijpelijk en gediens-  
tig; in zijn omgeving, goedgehartig, verdraagzaam en  
vriendelijk; in zijn huishouden, een onberispelijke en  
beminnelijke echtgenoot, een wijze en goede vader  
door zijn kinderen geëerbiedigd en bemind.

Diep gelovig vond hij in zijn godsdienst opbeuring  
in de beproeving; tijdens zijn ziekte was de komst van  
de priester hem een troost. Kalm en rustig voor de  
dood, gaf hij zijn ziel in de handen van O.L.Heer over.

Dat de barmhartige Heer hem nu de eeuwige vrede  
schenke voor zijn verdienstelijk leven op aarde.

Bemide echtgenote en kinderen, dierbare broe-  
ders, zusters en bloedverwanten, vroegtijdig moet ik  
U allen verlaten. Ik dank U allen voor uw opofferende  
zorgen. Ik kon nog jaren genoeglijk onder U genieten,  
maar de Meester roept mij en Hij weet waarom. Uw  
vader gaat heen: dat zijn aandenken U altijd bijblijve  
en bidt voor hem.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U. 300 d.a.  
O Maria, mijn moeder, bid voor mij. 100 d. afl.

---

Mevrouw Emiel VAN LAETHEM, geboren Rachel  
VAN DER HAUWAERT;

Mijnheer en Mevrouw Lucien VAN LAETHEM-  
REYNAERT;

Mijnheer en Mevrouw Etienne VAN LAETHEM-  
VAN DER HAEGHEN en kind;

Mijnheer Ghislain VAN LAETHEM;

De families VAN LAETHEM, VAN DER HAU-  
WAERT, VAN COPPENOLE en VANDER HAEGHEN

BEDANKEN.

---

Vandendriessche, opv. Paul De Vleeschauwer, Nederbr