

Wat gij geleerd en gehoord en van mij gezien hebt,
doet dat, en de God van vrede zal met U zijn.
(Philip. IV. 9)



BID VOOR DE ZIELERUST

van zaliger

Mijnheer Franciscus VAN LAETHEM

echtgenoot van

Marie-Seraphine DE MESMAEKER

Lid van de Koninklijke Fanfare van Dilbeek

geboren te Dilbeek, de 6 Februari 1874 en er god-
vruchtig overleden, de 14 Juni 1954,
gesterkt door de HH. Sacramenten der stervenden.

De krachten hem ontbrekende, stierf hij in een
gelukkige ouderdom en gezegende leeftijd, hij had
de volheid zijner dagen bereikt. (Gen. XXV. 8)

De afgestorvene laat aan de familie het troostelijk
aandenken van een vroom en deugdzaam leven en
van een zacht en zalig einde. Rechtvaardig en een-
voudig, was hij uit liefde tot God, altijd bereid om
iedereen dienst te bewijzen. Zo werd hij geëerd en
bemind door allen die hem kenden.

Beminde echtgenote, dochter, schoonzoon en
kleinkind, die mij zulke tedere liefde toedroeg en met
zoveel zorgen omringd hebt, ik verlaat deze aardse
ellende voor een beter en eeuwig leven bij de Heer,
waar ik hoop u allen in de vreugde onzer harten terug
te vinden. Intussen zult ge als ware kristenen leven
en mij in uw gebeden indachtig blijven. Vaarwel!

Beste familieleden en bloedverwanten, denkt steeds
op mij, gelijk ik u zal indachtig blijven bij God in de
Hemel.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.
(300 d. afl.)

Frans Ceuppens, Dilbeek

Mevrouw Franciscus VAN LAETHEM, geboren
Marie-Seraphine DE MESMAEKER,

Mijnheer en Mevrouw René CLAEYS-VAN
LAETHEM en zoon,

De familiën VAN LAETHEM, DE MESMAEKER, DE
HERTOG en CLAEYS,

zeer gevoelig aan uw blijken van deel-
neming, betuigen U hun oprechte dank.