

De Heer heeft met mij gehandeld naar zijn wel-
behagen, dat zijn H. Naam geloofd zij,
Job I - 21.



BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER

MEVROUW

Maria-Louisa VAN LAETHEM

ECHTGENOOTE VAN MIJNHEER

Philemon Van Droogenbroeck

geboren te St-Martens-Bodegem, den 16 November 1880
en aldaar godvruchtig in den Heer ontslapen,
den 11 April 1943,
voorzien van de HH. Sacramenten der stervenden.

De duurzame overledene verdient in de gedach-
tenis der goeden voort te leven; eenvoudig en
rechtzinnig wandelde zij in de vrees des Heeren,
bad veel en verdroeg alles kloekmoedig, omdat zij
haar hoop op God had gevestigd.

Hoe gelukkig is zij geweest allengskens het uur
van scheiden te hebben zien naderen; alzoo heeft
zij zich bereid om heilig te sterven. H. Fr. Sal.

Bemide Echtgenoot, ik moet heen naar het graf.
Hoe pijnlijk u ons scheiden valt, weest toch niet
ontroostbaar, want eens zien wij elkander weer bij
den Heer. Ik verlaat de aarde van smarten voor
het rijk van eeuwiggen vrede.

Geliefde Bloedverwanten, hebt dank voor uwe
liefderijke zorgen; dat God u vergelde voor al het
goede aan mij gedaan; weest mij nu nog indachtig
in uwe gebeden.

H. Hart van Jezus, ik betrouw op U. 300 d. afl.

De plechtige lijkdienst, gevolgd van de begrafenis,
heeft plaats gehad in de parochiale kerk van
St-Mart.-Bodegem, op Woensdag 11 April, te 10 u.

St-Martens-Bodegem, Wed. Evarist Hellinckx.

Mijnheer Philemon VAN DROOGENBROECK;

Mijnheer en Mevrouw Adolf VAN LAETHEM-RAMPELBERG;

Mijnheer en Mevrouw Frans VAN DROOGENBROECK-VAN HUMBEEK
en hun kinderen;

De Eerwaarde Zuster Marie-Cyprienne der Annonciaden, in de wereld Marie-
Elisabeth VAN DROOGENBROECK;

Mejuffer Antoinette VAN DROOGENBROECK;

Mejuffer Clementine VAN DROOGENBROECK;

Mijnheer en Mevrouw Dominique VAN DROOGENBROECK-DE BEUL en
hun zoon Jozef;

De familien VAN LAETHEM, VAN DROOGENBROECK en PLAS,

Bedanken U hartelijk voor de blijken van innige deelneming.