

Bewaar in uw hart het aandenken uwer moeder.
H. Aug.



BID VOOR DE ZIELERUST

VAN MEVROUW

OCTAVIE VAN LAETHEM

dochter van

Modeste & Mathilde Van Kerkhove

WEDUWE VAN MIJNHEER

HENRI VERMEULEN

geboren te St-Cornelis-Hoorebeke den 18 Mei 1869
en godvruchtig overleden te Schoorisse
den 22 December 1948.

Versterkt door de HH. Sakramenten
en den Pauselijken Zegen.

— o —

Zij heeft van haar christene ouders den weg des Heeren geleerd en heeft dien weg in deugd en geloof bewandeld. De vele jaren die God haar verleende heeft zij wel gebruikt.

Haar groot geluk en troost was nu rustige dagen te mogen overbrengen in gebed, omringd en bijgestaan door kinderlijke en liefdevolle zorgen tot in haar sterfuur op 22ⁿ December.

22ⁿ December was voor Octavie een jubilédag van 25 jaren weduweschap, moge ze hem vieren bij haar echtgenoot in den Hemel.

Bemide Kinderen, Kleinkinderen en Familie, gij hebt mij bemind, getroost, God loone u daarvoor en mijn dankbaren moederzegen ruste op u. Hebt medelijden met mij, gij toch die mij bemint en helpt mij door uw gebeden.

Barmhartige Jezus geef haar ziel de eeuwige rust.

R. I. P.

Dr. PORTOIS Schoorisse.

Mijnheer en Mevrouw Nestor VERMEULEN-DONCKERWOLCKE;
Mijnheer Henri VERMEULEN;
Mijnheer Roger VERMEULEN;
De familie VAN LAETHEM;
De familie VAN KERKHOVE;
De familie VERMEULEN;
De familie DONCKERWOLCKE;

Danken U voor Uw blijken van
kristelijke deelneming en gebeden.