

Diep in mijn hart is mijn geloof, Heer,  
dat ik tot U komen zal.

DANKBAAR AANDENKEN AAN

MEVROUW

**Suzanne, Emma,**

**Alphonsina VAN LAETHEM**

echtgenote van de Heer

**Roger VAN DAMME**

geboren te Steenhuize op 14 maart 1913  
en plotseling overleden te Sint-Maria-Lierde  
op 14 februari 1989.

Gezalfd met de H. Olie « in extremis ».

---

Als een echtgenote en moeder plots wordt weggenomen uit haar familiekring staat het leven, dat ze zo menig keer schonk, even stil, is er verbijstering, verslagenheid. In gedachten zien wij onze moeder terug druk in de weer, horen wij haar stem waar bezorgdheid samen met goedheid uit klonken, beleven wij opnieuw de bedrijvigheid die ze schiep, zowel omwille van haar echtgenoot en kinderen als omwille van haar kleinkinderen, van wie ze zoveel hield. Van ons christen-zijn legde ze samen met vader, de grondslag en leerde ons gelovig door het leven te gaan. Het hoogtepunt van haar leven in dienst van God en van haar verwanten beleefde ze elke zondag tijdens de eucharistieviering. Terecht mag ze nu zeggen:

Mijn taak is af, mijn werk volbracht.

Ik zal met groot verlangen

mijn loon uit 's Heren hand ontvangen.

(Guido Gezelle).

Dierbare echtgenote, met een hart vol smart geef ik u terug in de handen van Hem die ons geschapen heeft om samen zoveel jaren gelukkig te zijn. Dank u, om de mildheid van uw hart, om de wijsheid van uw oordeel. Dank u, vooral om uw welwillend begrip en uw genegen hulp in de dagen dat mijn gezondheid u zorgen baarde.

Lieve moeder, wij, uw kinderen, treuren om uw heengaan, omdat de dood ons een moeder ontnaemt, wier hart klopte voor haar kinderen, wier handen hebben gewerkt voor haar kinderen, wier gedachten haar kinderen volgden, wier woorden ons levenswijsheid bijbrachten. Om dit alles, moeder: « Dank u wel ».

Lieve oma, zo gaarne kwamen wij bij u, wij waren zo gelukkig en blij als u ons een bezoek bracht. Wij vergeten niet dat u ook al eens voor ons zorg hebt gedragen, dat u zo goed onze kindervreugde kon delen en verstaan.

God, nu de dagen van dit leven plots ten einde zijn, vragen wij U, dat Gij deze echtgenote en moeder Uw barmhartigheid zoudt betonen en dat zij onsterfelijk gelukkig mag zijn bij U.

---

†

**De families VAN LAETHEM,**

**LISSENS en VAN DAMME,**

zijn zeer erkentelijk om uw bliken van  
kristelijke deelneming en DANKEN U.

---

Druk. A. De Borre - Mincke - (055) 42 20 91