

Mijn taak is af, mijn werk volbracht...  
Ik zal met groot verlangen  
mijn loon uit 's Heren Hand ontvangen. G.G.



BID VOOR DE ZIEL VAN

MIJNHEER

**Victor VAN LAETHEM**

**Echtgenoot van Mevrouw**

**Rachel STEVENS.**

Geboren te Sint Lievens Esse op 28 september  
1903 en er godvruchtig overleden op 6 april  
1978, gesterkt door de sacramenten der zieken  
en de Pauselijke Zegen.

**Wijkmeester van de Bond der Gepensioneerden.**

Vandaag Heer, moeten wij van vader biddend  
afscheid nemen. Geruime tijd reeds was de ge-  
dachte ons vertrouwd dat hij niet lang meer  
zou leven. Zo hebt Gij ons allen voorbereid op  
dit zo droeve uur; maar onze pijn in het hart  
is er niet minder om.

Uw Goedheid Heer laat gij voortbestaan in  
al uw mensen. Van die Goedheid was zijn le-  
ven een uitbeelding. De bezorgdheid die hij had  
voor de zijnen, zijn grote werklust, zijn men-  
selijke wijsheid, zijn trouwe plichtvervulling  
voor God en gezin heeft hij van U gekregen.  
Wij danken God die ons zo een vader gaf.

Wij bidden U Heer, dat hij, levend bij U mag  
waken over ons, opdat hij onze voorspraak, ons  
gebed mag zijn bij U; dat hij zonder ophouden

onze namen in herinnering mag brengen zoals  
Jezus Christus doet voor al zijn uitverkorenen.

Dierbare echtgenote, kinderen en kleinkinde-  
ren dank om de vele lieve zorgen waarmee ik  
omringd mocht zijn.

Dierbare familieleden en vrienden van de ge-  
pensioneerdenbond: tot weerziens in de hemel.

Heer, doe allen die het Lichaam en Bloed  
van de verrezen Heer ontvangen hebben opstaan  
op de laatste dag.

H. Hart van Jezus ik heb betrouwen in U.

Mevrouw Rachel Stevens,  
Mijnheer en Mevrouw Arthur Van Laethem-Van  
De Velde en kinderen,  
Mijnheer en Mevrouw Robert Van Laethem-Van  
Heghe en kind,

De families

VAN LAETHEM, STEVENS,  
DE BACKER en COOMAN

danken U oprecht voor de blijker  
van deelneming in rouw en gebed

---

Uitg. L. De Backer, Kruisweg, St. L. Esse