



Ten Paradijze geleiden U de Engelen

TOT VROOM AANDENKEN AAN  
MEVROUW

**BERTHA VAN LANCKER**

echtgenote van de Heer  
**ROMAIN VLAEMINCK**

geboren te Oudenaarde op 28 juni 1908  
en er in de Heer ontslapen op 6 januari 1985.  
gesterkt door de H. Sacramenten der Zieken.

---

De duurzame overledene is ingeslapen in de vrede van de Heer. Het is haar levenstaak geweest als moeder al haar krachten te besteden aan haar gezin. Zij leefde voor haar bemind en als een toegewijde engel vol zorgende liefde. Door woord en voorbeeld is ze ons voorgegaan op de weg van plicht. Op zo een leven zal de Heer de kroon der gerechtigheid zetten en haar opnemen in Zijn Vrede.

Dierbare kinderen, kleinkinderen en familie, ik verlaat U, maar mijn hart blijft bij U. Wij zullen verenigd blijven door de kristelijke hoop elkander weer te zien. Blijft mij indachtig in uw gebed. Ik dank U voor de grote toewijding en de goede zorgen waardoor gij mij voortdurend uw liefde getoond hebt. Tot weerzien in de hemel.

Mijn Jezus barmhartigheid.

---

De families VAN LANCKER-MOERMAN en  
VLAEMINCK-VAN HAUWAERT,

Hubert VLAEMINCK-DE BAEREMACKER en  
kinderen,

**danken U voor de blijken van kristelijke  
deelneming in rouw en gebeden.**

---

drukk. Ielieur-van lancker petegem 31.27.91  
begraf. p. van parys petegem 31.81.70