



DANKBARE HERINNERING AAN
DE HEER

Ghislain, Charles, Pierre VAN LANCKER

zoon van wijlen Heer Octave VAN LANCKER
en Mevrouw Octavie, Louise OPSOMER

geboren te Ronse op 5 maart 1927,
en er godvruchtig overleden op 26 december 1992,
gesterkt door de H.H. Sacramenten der zieken.

Wie kan een antwoord geven op de vele vragen van het leven? Het mysterie van leven en dood blijft een ontoegankelijke realiteit. Op de vele vragen, waarom, krijgen we geen antwoord.

Maar moeten wij een antwoord krijgen? Wij mensen zijn er omdat iemand ons gewild heeft en lief heeft gehad. Dit zeggen we zeker van onze ouders vanwie we het leven hebben gekregen, maar ook van God, bron van alle leven.

Bij het leven en sterven van onze lieve broer Ghislain vragen we niet waarom, maar zeggen we dank. Voor je liefde en genegenheid die je ons gegeven hebt. We zagen je gaarne, om je eenvoud, je aanhanke-lijkheid, je stille aanwezigheid, je ziek zijn. Je leerde ons geduldig te zijn als het lijden drukt op de schouders.

De wereld waarin je leefde begrepen we niet altijd goed. Het was soms zo moeilijk om bij jouw binnen te komen. Jouw wereld was anders dan die van de onze. Ze was gevuld met problemen, grote en kleine, waarin je vernestelde. Je voelde je machteloos eenzaam, en ook wel eens angstig. Alles is nu voorbij. Je mag nu rusten. Nu ben je bij God, de enige die jou begrijpt.

Toen de avond viel zei Jezus tot Ghislain : "Kom, laten we naar de andere oever gaan". Voor altijd ben je nu geborgen in Zijn Liefde.

Mevrouw Paula VAN LANCKER,
Heer en Mevrouw Hervé VAN LANCKER-HUBEAU,
kinderen en kleinkinderen,
Heer en Mevrouw Henri DE VIS-
VAN LANCKER Geneviève en kinderen,
Heer Sidoine VAN LANCKER,

De families VAN LANCKER-OPSOMER
DE BILLOËZ
DESMET

danken U voor uw gebed en medevoelen

vous remercient pour votre sympathie et vos prières.

Rouwdienst DEVOS. Fiertelmeers, Ronse.