

Vader, niet mijn wil maar Uw Wil geschiede: Heer,
in Uwe handen, beveel ik mijn geest!



GEDENK IN UWE GEBEDEN DE ZIEL VAN
DE HEER

Gustaaf VAN LANCKER

Weduwnaar van MEVROUW

ROMANIE DE PELSEMAEKER

Echtgenoot van Mevrouw

PELAGIE LENSSENS

Geboren te Scheldewindeke de 31 december 1874 en
Godvruchtig overleden te Smetlede de 13 november
1960. Gesterkt door de H. H. Sakramenten der ster-
venden, en Pauselijke Zegen.

Dat de zegen van uw vader over u blijve tot het
einde toe. De zegen van een vader grondvest de sa-
menhorigheid der kinderen, (Ecc1) en de kinderen zijn
het Goddelijk erfdeel en beloning voor de trouwe
plichtsvervulling.

Verlost zijn uit het lijden en de miseries van het le-
ven is een weldaad die in sommige gevallen de dood
komt schenken, want God die oneindig goed is en
barmhartig, leidt vol liefde het leven van de mens en
weet alles zo te schikken dat het tot ons goed uitkomt
indien wij de moed hebben naar Zijn stem te luisteren.

Door een leven van plicht en trouwe dienst van
God volgt de mens de weg die leidt naar God en het
bezit van de hemel.

Laat ons bidden: O God aan wien het eigen is altijd
genadig te zijn en te sparen, onferm U over uw dienaar
en vergeef hem al hetgeen hij door menselijke zwak-
heid misdaan mocht hebben en gewaardig U hem op
te nemen onder het getal van uw uitverkorene.

Duurbare kinderen, kleinkinderen en achterklein-
kinderen, ik dank u voor uw warme genegenheid en
tedere zorgen, blijft mij indachtig in uwe gebeden,
zoek voor en boven alles God, bemint elkander en in
ons wederzijds gebed blijven we één. Mijn geliefde
dochter aan God gewijd ik reken op uw kloostergebed
en offer. Tot weerziens in de hemel.

Genadige Jezus geef hem de eeuwige rust.



De familiën

VAN LANCKER, DE PELSEMAEKER,
BLAUWAERT, DE SUTTER
en LENSSENS.

Danken U van harte om de blijken van
kristelijke deelneming en om de steun
van uw gebeden.

Drukh. Venneman Smetlede