

Om God heeft ze gewrocht, met Hem heeft ze geleden,
Op God heeft ze gehoopt, en steeds tot Hem gebeden!

†

Zalig aandenken van Mevrouw

Marie-Sidonie VAN LANCKER

weduwe van Mijnh. Jan-Baptist Van Den Daele,
geboren te Oudenaarde den 22 Februari 1863 en god-
vruchtig overleden te Bevere-Oud. 26 Maart 1945,
getrouwt en gesterkt door de laatste H.H. Sacramenten.

Zij was 'n achtbare & godvreezende moeder. *II Mach. 7*

Als 'n goede moeder heeft ze steeds haarzelf vergeten, om, onder de hoede van den Heer, zich dagelijks volledig te geven voor het heil harer kinderen, die ze immer heeft geleid met wijzen raad & voorgegaan met stichtende voorbeelden. - Aan Christus was zij trouw t' allen tijde... als 't wel ging wist ze Hem kinderlijk te danken... en ook als zware beproeving al eens drukte kon ze edelmoedig zeggen: Fiat!... 's Heeren Wil geschiede! Hoe dikwijls heeft ze aan haar vertrouwelingen niet bekend: «Vanaf mijn jeugd heb ik den Heer gesmeekt mijn leven lang geduldig te mogen zijn.» En zij die van dichtbij 20 j. lang haar de smartelijkste kwellingen moedig hebben zien dragen, moeten getuigen dat de Heer haar gebed had verhoord. - Eerlijk en rechtschapen stond ze ook tegenover haren evenmenschen: «kinderen, zoo herhaalde ze dikwijls, weest goed voor eenieder, en wilt nooit kwaad met kwaad vergelden... oordeelt noch veroordeelt niemand... laat die taak over aan den Heer!»

Schoon was haar leven en stichtend haar einde! Wijl ze met haar helder verstand en haar vurig geloof reeds volledig stond in de heilige Paaschtijd, heeft ze haar reine ziel, door smartelijk lijden gelouterd, met engelachtige kalmte aan haar goddelijken Meester teruggeschonken.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, mijn troost en mijn trots, moge de Heer u steeds zegenen voor uw beste zorgen en kinderlijke liefde! Blijft steeds aan elkaar getrouw - houdt de goede lessen en wijzen raad die ik u gaf altijd in eere - en laat ons langs H. Misoffer en dagelijksche gebeden innig verenigd blijven, tot wij elkaar terugvinden bij den Heer. Beminde bloedverwanten en vrienden, bidt voor mij en tot weerziens in den hemel.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U! (300 d. afl.)

Om uw deelname in den rouw en uw gebeden, danken U hartelijk :

Mijnheer en Mevrouw Jules DE SMET-VAN DEN DAELE en hunne kinderen: Margriet, Marcella, Gilbert, Lucien en Marc;

Mejuffer Elvire VAN DEN DAELE;

Mijnheer Leon VAN DEN DAELE;

Mejuffer Maria VAN DEN DAELE;

De familieën VAN LANCKER en VAN DEN DAELE.