



Vroom aandenken aan

DE HEER

Paul Van Lancker
echtgenoot van Mevrouw Marie Reynaert

Geboren te Oudenaarde op 23 december 1908
en godvruchtig overleden te Oudenaarde
op 8 april 1994,
gesterkt door de H. Sakramenten der Zieken

Lid van de bond der gepensioneerden

De trage ziekte brak intween
den band van lijf en lenden,
maar kon de ziel, 't geloof, de hoop
noch de edele liefde schenden ;
ze vlamde los, ze vluchtte omhoog,
onstuimig om te vinden
den Meester, Vriend en Bruidegom,
in Jesu, den beminden ;
in Hem bij wien geen tijd meer is,
geen toekomst, geen verleden,
maar de eeuwige onvergankelijkheid
van 't altijd altijd heden.

G. Gezelle

Marie Reynaert,
Marcel en Livine Van Lancker-De Paermentier en zoon,
Luc en Monique Bonnier-Van Lancker en kinderen,
De families VAN LANCKER-CNUUDE-VAN STEENBRUGGE
en REYNAERT-NEYT,

danken U voor de blijken van kristelijke deelneming.