

God is Heer, God is Vader, God is Liefde.



Tot aandenken aan de Heer

PAUL VAN LANCKER

echtgenoot van Mevrouw

CHRISTIANE BEERENS

geboren te Sint-Maria-Lierde op 28 april 1944
en schielijk overleden te Zottegem op 30 november 1980, gezalfd « in extremis ».

Christiane Beerens,

Alex Van Lancker,

Vera Van Lancker,

André Van Lancker-Vekeman(+), kinderen en
kleinkinderen,

De kinderen en kleinkinderen van wijlen Emiel
Beerens-Thijs,

De families Van Lancker, Beerens, Vekeman en
Thijs,

danken U van harte voor uw deelneming en
gebeden.

God, Gij weet alles, wij mensen zo weinig...

God, Gij kent mijn pogen om dienstbaar te zijn in mijn beroep, Gij weet hoe graag en hoe hard ik werkte. Gij weet hoe graag ik bij mensen was en steeds bereid om hen te helpen. Hoe ik van het leven hield. Gij weet van mijn dromen en pogen... maar mensen weten soms zelf niet waar zij naartoe gaan en hoe hun op weg zijn plots kan afgebroken worden.

God, Gij weet hoe geliefd zij waren die mij nabij waren. Gij ziet in een mensenhart, Gij weet hoe moeilijk het is het allemaal juist te zien en te doen. Gij weet het, wij mensen niet.

God, ik dank U om wat ik in mijn kort levensbestaan mocht verwezenlijken en opbouwen. Ik dank U voor wat ik mocht ervaren aan levensvreugde en genegenheid van de mijnen.

Mijn dierbaren, aanvaardt deze zware beproeving. God ziet verder dan mensen ; zie met Hem ook betrouwbaar en moedig naar de toekomst. Ondanks alles is Hij de milde Vader die met zijn Voorzienigheid waakt over zijn kinderen.

Heer, in Uw handen beveel ik mijn geest. In Uw handen beveel ik mijn vrouw, mijn lieve kinderen, mijn vader, bloedverwanten en allen die mijn vrienden waren.

Dat hij door Gods barmhartigheid in vrede ruste.