



Bewaar in uw herinnering

de heer

Emiel VAN LANDUYT

*echtgenoot van mevrouw
Marie-Rose BOURLAU*

*Geboren in Overboelare
op 23 juli 1928 en
onverwacht thuis overleden
op 30 maart 2003,
begeleid door het gebed van de Kerk.*

Zijn echtgenote, dochter, schoonzoon,
kleinkinderen, achterkleinkind en de families
VAN LANDUYT, BOURLAU,
DE MECHELEER en DE LANNOIT danken voor
de blijken van deelneming, medeleven en troost.

Begr. funerarium & druk. "MOULART & IERREGODJIS"
Oudenaardsestraat 233 - Geraardsbergen - 054/41.58.23

Een goed mens is van ons heengegaan.
Moedig, zoals hij gedurende vele jaren zijn
ziekte droeg, aanvaardde hij ook de laatste
weken van voortdurende pijn. Hij bereidde
zich voor op de dood die tenslotte een
verlossing uit zijn lijden zou zijn en troostte
wie rond hem was.

Zijn laatste gedachten gingen naar hen die hem
gedurende jaren zo liefdevol hebben verzorgd.
Aan zijn echtgenote, kinderen, kleinkinderen,
familieleden en vrienden liet hij verstaan hoe
goed het hem deed hun medeleven te voelen.

Lieve Emiel, wij zullen je nooit vergeten. Wij
zullen ons altijd herinneren hoe je vol
aandacht was voor de zorgen van anderen en
uw pijn achter een kwinkslag probeerde te
verbergen. Wij zullen aan u blijven denken als
een goed mens en in al uw eenvoud een groot
mens.

Namis in de Sint-Bartholomeuskerk
op zaterdag 3 mei 2003 om 17 uur.