

De mens wikt ! God beschikt !

In de schaduw van een eenvoudig kruis, een plant en een bloem, waar ik zoveel van hield, moge ik nu rusten tot de dag van de opstanding : „Ik geloof in één God, de almachtige Vader... Ik verwacht de opstanding van de doden en het leven van het komend Rijk. Amen". (Geloofsbelijdenis)

GEDENK IN UW GEBEDEN

E.H. Omer VAN LANDUYT

Ere-reserve aalmoezener

Ere-godsdienstleraar

Officier in de orde Leopold II

Ridder in de Leopoldsorde

Ridder in de Kroonorde

Oorlogsmedaille met palmen 40-45

geboren uit eenvoudige ouders te Haaltert

op 7 april 1901, er samen met zijn drie

broers opgegroeid onder de oorlog van

14-18, priester gewijd te Gent op 24

september 1927 en overleden te Destelbergen

op 26 mei 1977, gezalfd met het Sakrament

van de zieken tijdens een geconcelebreerde

Eucharistieviering.

Broeders en Zusters, wij nodigen U uit nu samen te bidden (Confiteor). „Ik belijd voor de almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb... Daarom smeek ik de H. Maagd Maria, alle engelen en heiligen, en u, broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer, onze God". - „Moge de almachtige God Zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwige leven. Amen".

„Het is een voorrecht, een hoge en heilige plicht dat wij U, Heilige Vader, altijd en overal danken door Jezus Christus, de Zoon van uw welbehagen...." (prefatie) : om die vele jaren gezond en gelukkig leven midden die schone natuur die Gij geschapen hebt : dank, o Vader. — Ik heb getracht U

te zien en te erkennen in de sterren aan het firmament, de vogels in de lucht, in elke plant en bloem in mijn tuin, in elke evenmens die op mijn levensweg werd geplaatst of aan mijn zorgen toevertrouwd als onderpastoor, aalmoezener, leraar en mislezer bij de Eerw. Broeders. Ik dank U vooral, o Goede Vader, voor uw schone gave, mijn toegewijde en bezorgde huishoudster, Clarisse, die Gij mij geschonken hebt en die nu ruim 25 j. in volle toewijding zich heeft weggeschonken in goede en kwade dagen. Hartelijk dank. Dank ook om mijn broeders, schoonzusters, neven en nichten, familieleden; dank om mijn vele vrienden en kennissen in wie ik U, mijn God, heb erkend, als Schepper van alles.

Almachtige Vader,
„Wij vragen U, ontferm U over ons allen, opdat wij te zamen met Maria, de moeder van Christus, met de apostelen en met alle heiligen, die hier eens leefden in uw welbehagen, waardig bevonden worden het eeuwige leven deelachtig te zijn en U loven en eren door Jezus Christus, uw Zoon.

Onze Vader... Wees gegroet...

Ik dank u om uw blijk van genegenheid en vooral om uw gebed; dit samen met :

Mr. en Mevr. Emiel Van Landuyt-Margalet,
kinderen en kleinkinderen,

Mr. en Mevr. Cyriel Van Landuyt-Redant,
kinderen en kleinkinderen,

Mevr. de Weduwe Achiel Van Landuyt-Sonck,
kinderen en kleinkinderen,

Juffrouw Clarisse Bollaert,

De families Van Landuyt en De Smet.

Begr. Verduyssen, Beukendreef 1, Destelbergen
druk. pvba van autreve - destelbergen

