

†

Dankbaar aandenken aan  
de Heer

**Petrus VAN LANGENHOVE**

echtgenoot van

**Mevrouw Leonie SACRÉ**

Geboren te Hofstade op 20 januari 1904  
en godvruchtig overleden in het St.-Elisabeth  
Ziekenhuis te Aalst op 14 maart 1976.

Gesterkt door het H. Sakrament der Zieken.

Oudstrijder 1940-1945.

Vereerd met verschillende Eretekens.

Lid van de bond der Gepensioneerden.

-----  
Petrus zal in onze herinnering blijven voort-  
leven als een hartelijk en gemoedelijk mens,  
als een toegewijde, liefdevolle echtgenoot, als  
een werkzame, zorgende vader.

Waar hij werkte en waar hij leefde bracht hij  
vreugde, welzijn en geluk.

Een ongeluk op de weg vulde zijn laatste levens-  
maanden tot een beker van lijden en pijn. Ook  
in deze omstandigheden bleef hij vol moed,  
geduld en hoop.

Heer, God,  
wij bidden U :

neem hem nu op in de volheid van uw liefde,  
geef hem de rust en de vrede van uw Rijk.

Moge hij, voortlevend bij U,  
over ons allen blijven waken.

Beste echtgenote, kinderen en kleinkinderen,  
hartelijk dank voor uw liefde en genegenheid,  
bijzonder voor uw innig meelevens en uw sterke  
steun tijdens mijn ziekte.

Goede familieleden en vrienden, ook uw bliken  
van vriendschap waren voor mij een echte  
troost.

Dank ook aan de Eerwaarde Zusters en ver-  
plegingspersoneel van het Sint Elisabeth  
Ziekenhuis te Aalst voor uw toegewijde zorgen  
dag en nacht.

Bidt allen voor mij.

-----  
Zeer gevoelig voor de bliken van genegenheid  
en deelneming in hun rouw, danken U van  
harte :

Mevrouw Petrus VAN LANGENHOVE-SACRÉ  
Leonie,

De Heer en Mevrouw Willy en Georgette  
DE MEESTER-VAN LANGENHOVE en  
kinderen Luc, Peter, Lieve en Ann,

De families VAN LANGENHOVE, SACRÉ,  
VAN WEVERBERGHE en MEULEMAN.

-----  
Begrav. C. Van Caekenberghe, Hofstade.  
Druk. Mevr. D'Hollander-De Cock, Hofstade.