

†

« Ik mag weer leven onder Gods oog  
in 't land van de levenden ».  
(psalm 116)

Dit aandenken weze U 'n uitnodiging  
tot vroom gebed voor

MEVROUW

**HELENA**

**VAN LANGENHOVEN**

**Weduwe van de Heer**

**Maurits HOUTMAN**

Zij werd geboren te Mechelen op 20 november 1892 en ontsliep zacht in de Heer te Denderhoutem op 25 januari 1974.

Zij werd gesterkt door het sakrament der zieken.

Onze dierbare overledene was 'n vrouw van degelijk geloof. Haar kontakt met de Heer aanzag ze als haar eerste taak. Daarom vond ze hiervoor steeds de nodige tijd : dagelijks in de kerk zolang haar krachten het haar toelieten, later in de stilte van de huiskamer. In dat gebed vond ze de kracht om de lasten en zorgen te dragen, die haar in ruime mate werden toebedeeld.

Begiftigd met 'n flinke dosis levensoptimisme, met iedereen vriendelijk en minzaam in de omgang, genoot ze de sympathie en genegenheid van familieleden en bekenden. In haar oude dag mocht ze zich gelukkig voelen bij de regelmatige bezoeken van haar vele kinderen en kleinkinderen die niet anders konden

dan naar haar toekomen, omdat het er zo goed was. De laatste jaren vrij van werk, wou noch kon ze vrij blijven van zorgen. Bekommerd om alles en iedereen kon ze zich, zelfs de laatste maanden, de rust niet gunnen die ze nodig had.

Lieve moeder, wij zullen u zeer missen ; sterven komt inderdaad steeds veel te vroeg. Heb dank voor alles. Wat gij in uw leven, vooral samen met vader, hebt tot stand gebracht, staat er borg voor dat de Heer u nu zeggen zal : « Kom, goede en trouwe dienares, tred binnen in de vreugde van mijn koninkrijk ». Uw kinderen — uw zonen priesters en al de anderen — die gij hebt leren bidden, zullen u biddend blijven gedenken.

Oprechte dank aan de goede verpleegsters van het Wit-Gele Kruis om de jarenlange toegewijde zorgen.

«Op U, Heer, heb ik vertrouwd, in eeuwigheid zal ik niet beschaamd worden ».

De Families :

VAN LANGENHOVEN, HOUTMAN,  
COLLIJNS en VAN DAMME,

**danken voor uw gebed en uw blijken van  
deelneming in de rouw.**

---

Begravenissen Frans Bael, Denderhoutem  
Druk. Van Der Meeren, Denderhoutem