

*Blijf mij nabij wanneer het avond is
wanneer het licht vergaat in duisternis
wanneer geen mens mijn noden ziet
bid ik U, o Heer, verlaat mij niet.*



Bedroefd nemen wij afscheid van

JUFFROUW

Hilde VAN LANGENHOVEN

dochter van François en van Christiane DAELMAN,
zus van Bart, Leen, Lieven, Sven en Griet. ~

Wij mochten haar als een godsgeschenk ontvangen
op 17 mei 1968. Node geven wij haar uit handen,
nu onverwachts, de levenskracht uit haar
geweken is op 2 juli 1995.



Liefste Hilde, zoals elk van ons bracht jij je eigen
kleur in ons gezin. Je kon vrolijk zijn en dan plots
weer heel stil, eindeloos vertellen en dan weer afwe-
zig lijken.

Zo hebben wij jou gekend en van jou gehouden. Dit
beeld willen we verder in ons meedragen. Want jij
blijft één van ons.

Je zicht naar vrijheid en zelfstandigheid, toekomst en
geborgenheid. Je mocht ontelbare malen de bevoor-
rechte getuige zijn van nieuw leven dat ontluikt, zo-
als de evangelist Johannes schrijft :

"Wanneer de vrouw gaat baren is zij bedroefd omdat
haar uur gekomen is ; maar wanneer zij het kindje ter
wereld heeft gebracht, denkt zij niet meer aan de pijn,
van blijdschap dat er een mens ter wereld is geko-
men". Kon je niet vermoeden dat uit de stille pijn, die
je zo moeilijk met ons kon delen, ook voor jou vitali-
teit en toekomst kon groeien ?

Het doet ons pijn afscheid te moeten nemen. In zoe-
kend geloof spreken wij uit, dat God jou ook nu niet
in de steek laat. Hij zal je uit pijn en verdriet laten
opstaan tot nieuw leven. Moge jij daarin vrede, rust
en geborgenheid vinden.



De Families VAN LANGENHOVEN en DAELMAN
danken je omdat je wilt meevoelen met ons verdriet.

Namis op zaterdag 2 september 1995 in de kapel van
Ronkenburg te Lede.

