



BID GOD TOT LAFENIS DER ZIEL

van Vrouw

Odila-Maria VANLEDE

weduwe van Heer
JULES DEJONGHE

geboren te Wevelgem, den 22 Maart 1867 en er god-
vruchtig overleden den 13 Juli 1947.

Zij ontving de HH. Sakramenten der stervenden.

Het leven van den mens is een reis door het werelddal naar ons hemelse tehuis. Wij komen uit Gods handen, leven door Hem, en gans ons wezen streeft ernaar daarheen te komen, waar onze goddelijke Vader ons met open armen verwacht.

Dat is de levensweg van den mens. Hij, die een andere weg verkiest, raakt op een dwaalweg en loopt wellicht verloren in het klein-menselijk gedoe.

«Wie in Mij gelooft, hij zal zalig worden» leerde Christus. Gelukkig de mens die dat geloof bewaart en met de H. Paulus mag getuigen: «Het geloof heb ik bewaard, mij blijft nu de kroon der gerechtigheid die de rechtvaardige Rechter mij voorbehoudt ten jongsten dage.»

De duurzame overledene liet ook aan haar nakomelingen een voorbeeld van noeste werkzaamheid en getrouwe huiselijke plichts vervulling, nu geniet zij de volkomen rust.

Duurbare Kinderen en Kleinkinderen, moeder gaat heen, maar moederliefde blijft ook aan den overkant van het graf. Dank om uw zorgen en genegenheid. Bidt voor mij. Ik verwacht u allen in het hemelse tehuis.

Bloedverwanten, vaartwel, bidt voor mij, tot wederziens in de eeuwige rust.

Mijn Jezus, barmhartigheid!

Zoet Hart van Maria, wees mijne zaligheid!

Heer en Vrouw Joseph VERTHE-DEJONGHE,

Heer en Vrouw Jules VERTHE-DECONINCK,

Juffrouw Jenny VERTHÉ,

Jonge Heer John VERTHÉ,

De Familie VANLEDE-DUTHOO,

De Familie DEJONGHE-VANHAEVERBEKE,

DANKEN U HARTELIJK OM UW GEBEDEN

EN GEWAARDEERDE DEELNAME.

Druk W. Duthoo-Vanackere, Wevelgem