

Moogt Gij heden uw woonplaats vinden in de
Vrede, en uw verblijf in het heilig Sion. (Z. R.)



BID VOOR DE ZIEL VAN

Mijnheer

EMILE VANLERBERGE

weduwnaar van Mevrouw

Bertha Dewolf

geboren te Everbeek, de 22 december 1894 en
er schielijk overleden, de 24 oktober 1962.

Werkzaam en goed had de dierbare Overledene
met veel mensen betrekking gehad. De verworven
mensenkennis heeft hem dichter bij God ge-
bracht en gaf klaar inzicht in eigen toestand.

Ter gelegenheid van het afsterven van zijn
teergeliefde Echtgenote liet hij verstaan dat hij
niet lang, op aarde, haar gedachtenis zou kunnen
in eer houden en voor haar bidden. Herhaaldelijk,
nog verleden zaterdag tegen zijn Zuster, zegde hij
dat zijn afscheid schielijk zou zijn.

En zo dit nu gebeurd is weten we dat de dood
hem niet onverwacht, en vooral niet onvoorbereid
heeft gevonden. Het komende Leven was zelfs,
de laatste tijd, zijn grote bekommernis. Het we-
zenlijke en bijzonderste hoogachtend in onze
heilige godsdienst deed hij regelmatig het H.
Misoffer opdragen voor "Bertha" en ook voor
hem zelf!

Voor allen, die hem beminden, is het een grote
troost te weten dat Emiel diep godsdienstig was,
meer dan een uiterlijk contact liet vermoeden.

"Moge de Heer Zijn Dienaar opnemen in het oord
van Zaligheid, zoals hij verhoopte! (Rituaal)

Teergeliefde Broeders en Zusters, Neven en
Nichten, beminde Bloedverwanten en Vrienden,
ik vraag U niet te wenen, zoals de heidenen
doen, die geen hoop hebben. Met aandrang vraag
ik echter te bidden en het H. Misoffer op te dra-
gen naar oud kristelijke gewoonte! Moge dit we-
derzijds gebed voor elkaar de liefdeband zijn,
die ons, over het graf heen, verenige in afwach-
ting van het blijde wederzien! Vaart wel en dat
de almachtige Heer U allen Zegene!

Heer, geef hem de eeuwige Rust;

En het eeuwig Licht verlichte hem! (Rit.)

De familiën

VANLERBERGE-LEURAERT
en **DEWOLF-SABRUNS**

zijn zeer erkentelijk voor de blijken van
deelneming en danken U.

Dr. Vw Modde, Everbeek.