

« Geloofd zij Jezus-Christus. »



DANKBAAR AANDENKEN AAN  
MEVROUW

**Odile, Germaine Van Lerberge**

echtgenote van de Heer

**Georges Deruyver**

geboren te Everbeek op 15 oktober 1905  
en overleden te Geraardsbergen-Schendelbeke  
op 19 april 1981,  
gezalfd met het H. Oliesel «in extremis».

We hadden de Goede Week gevierd : strijd tussen leven en dood. We hadden Pasen gevierd : de overwinning van de Verrezen Heer op de dood. Vol overtuiging en vreugde hadden we het uitgezongen : „ De Heer is waarlijk verrezen. Alleluia ”.

Helaas, op diezelfde zo schone Pasen werden we met verstomming geslagen. Voor onze duurzame overledene, die we met zoveel droefheid in het hart vandaag ten grave dragen, was Pasen plots het einde.

Maar zoals Germaine, zo zijn ook wij gelovige mensen. Wij geloven dat de dood niet het einde is. Na Goede Vrijdag komt Pasen. Daarom bidden we nu met vertrouwen dat de Heer van leven en dood haar opneemt ten eeuwige leven in het hemels Vaderhuis.

Heer Jezus, geef haar de eeuwige rust.

H. Jozef, patroon van de goede dood, b.v.o.

Namis : zondag 7 juni 1981 om 9.30 u.

De families VAN LERBERGE, DERUYVER,  
LEURAERT, PITERAERENTS

danken U voor de blijken van deelneming.

---

Drukk. L. De Ruyver - Brakel