

Wees mij genadig, o Heer! Gij waart mijn sterkte in mijn krankheid, mijn troost in mijn ellenden; wees nu mijn zaligheid. Nav. Christi.



**BID GOD VOOR DE ZIEL VAN**

Mevrouw

**Maria Adeline  
VAN LIEDEKERKE**

Weduwe van de Heer

**FRANCISCUS EMILIUS COUCK,**

geboren te Mere, op 6 maart 1884, en godvruchtig overleden te Teralfene op 7 maart 1965, gerest door de H.H. Sakramenten der stervenden.

Zij is ontslapen, zij is van 't werk ter ruste gegaan, het werk van haar sterfelijk leven overschouwende met zulke berusting, die voor hen die tot God gaan, een kostelijke genade is, en voor hen die blijven, een zoete troost.

In de gerechtigheid des harten en in alle eenvoudigheid, heeft zij de beproeving doorstaan en heeft zij alles gelaten en blijmoedig de Heer opgedragen.

Heer, wij danken U om die goedheid die Gij gelegd hebt in haar hart, om de teder bezorgdheid waarmede zij steeds haar

dierbaren omringde, om die schone levenswandel in eenvoud en oprechtheid. Thans geven wij haar U weer zonder klagen, gelijk zij zelf gerust en gelaten haar ziel in Uw handen overgaf.

Dierbare Kinderen, Kleinkinderen, Achterkleinkinderen en Familieleden, dat God U lone voor uw genegenheid en goede zorgen waarmee gij me omringdet. Ik ben U voorgegaan naar een beter leven waar wij elkander zullen wederzien om nooit meer te scheiden. Vaart allen wel en bidt voor mij.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.

---

De Heer en Mevrouw Edgard Couck-Lanckman en kinderen,

De Heer en Mevrouw Albert Couck-Vanden Stockt, kinderen en kleinkinderen,

De familiën Van Liedekerke-Seminck en Couck-Cardon,

danken U om de gebeden en blijken van christelijke deelneming.

---

De plechtige lijkdienst gevolgd door de begrafenis hadden plaats in de parochiekerk van Teralfene, op woensdag 10 maart 1965, om 10 u.

---

A. Arys, Teralfene. Tel. 676.86