

Heer, laat uw dienaar in uw vreugde leven !

†

WIL IN UW VROOM GEBED
DE ZIEL GEDENKEN VAN
DE HEER

NESTOR VAN LIEDEKERKE

echtgenoot van Mevrouw

ZULMA VAN CROMBRUGGHE

geboren te Heldergem op 8 januari 1897,
godvruchtig overleden te Smeerebbe-Vloerzegem
op 18 juni 1971,
gesterkt door de sacramenten der zieken
en de pauselijke zegen.

Op het feest van het H. Hart van Jezus, het teken van Gods barmhartigheid, toevlucht en bron van vrede voor allen die Hem zoeken, riep de Heer tot deelname aan Zijn heerlijkheid de ziel van zijn trouwe dienaar.

O.L. Heer had Nestor een rijke natuur en een edele ziel gegeven, hij bezat de kenmerken van een man die wijs en verstandig is. De mensen van de parochie droegen hem in het hart, omdat hij steeds recht door zee ging, hartelijk en gul was met en voor iedereen.

Het kruis dat in elk leven komt, heeft de Heer ook op zijn schouders gelegd. Hij heeft het aanvaard in stille eenvoud en geduldig gedragen. Daarom viel het laatste kruis van het levensoffer licht en zag hij zeer kalm en gelaten de dood in de ogen als een onvermijdelijke doortocht naar een beter leven.

Mijn dierbare echtgenote, ons leven was ge-

zegend door ons Heer, in wiens dienst wij stonden. Onze kinderen waren onze sterkte, onze trots en het geluk en de troost van ons leven. Ik dank u voor uw sterke liefde en uw nooit moe wordende zorg.

Mijn goede kinderen en kleinkinderen, gij draagt uw vaders aandenken hoog in uw hart. Eert mij door uw leven verder in dienst te stellen van God, van moeder en van de mensen.

Wij danken U, o God, omdat Gij ons zo een echtgenoot, vader, broeder en vriend schonk, geef ons de genade hem waardig te zijn.

Wij danken U, o God, omdat Gij hem in ons leven plaatste, hij is voor ons een wegwijzer wiens richting nooit verandert : naar U en onze medemens in Kristus Jezus.

De families VAN LIEDEKERKE, VAN WASSEN-
HOVE, VAN CROMBRUGGHE en
VANDER LINDEN,

danken U voor uw gebed en blijven

van deelneming.