

«Weest ook gij bereid
opdat de mensenzoon komt
op het uur waarop gij het niet verwacht».

1c. 12,40

BID VOOR DE ZIEL VAN

MEVROUW

Carine VAN LIEFDE

dochter van de heer en mevrouw

Roger en Clara VAN LIEFDE-VAN DEN BERGHE

geboren te St.-Maria-Oudenhove op 2 april 1961
en onverwachts van ons heengegaan in het

A.Z. St.-Elisabeth te Zottegem

op 22 januari 1990,

gesterkt door de H. Sakramenten «in extremis».

Tijdens de noveen van de heilige Antonius
werd in de homilie van de zondagmis het vol-
gende gezegde van hem aangehaald:

«Broeders, denk er in de morgen aan dat gij
de avond misschien niet zult bereiken en denk
er in de avond aan dat gij de morgen misschien
niet meer zult ontmoeten».

Voor Carine zijn deze woorden spijtig genoeg,
waarheid geworden. Veel te vroeg werd dit
jonge leven afgebroken en zo plots. Ook al
was haar gezondheid niet zo sterk, toch had
niemand dit verwacht. Wanneer het hart be-
geeft dan komt alle hulp te laat.

Carine was iemand die opgegroeid is tussen
de mensen en daarom ook was ze graag bij de
mensen. Ze had een grote vriendenkring en
was door hen graag gezien.

Haar grote liefde ging uit naar haar dochttertje
Kelly. Als moeder had ze wellicht heel wat
plannen gemaakt voor de toekomst. Plots is
aan dit alles een einde gekomen.

In ons verdriet en in onze verslagenheid kun-
nen wij ons alleen maar wenden tot de Heer
en bidden:

«Heer onze God,
uw wegen zijn soms vreemd en ondoorgronde-
lijk.

Wij bidden U om vertroosting
nu wij treuren bij het heengaan van Carine.
Schenk ons de goed

om af te zien van de menselijke berekening
en haar leven in uw hand te leggen

en geef ons de kracht

om dit alles schoon

te kunnen dragen,

door Christus onze Heer.

Amen.

Dank U lieve ouders voor de zorg en de steun
die ik van jullie mocht ontvangen. Nooit was
iets te veel gevraagd aan jullie.

Broer, zuster, schoonbroer en schoonzuster,
beste familie, samen met mijn ouders draag
veel zorg voor Kelly, want ze heeft jullie nog
zo nodig. Ik weet dat mijn heengaan veel te
vroeg en te plots kwam, ik verwachtte nog
zoveel van het leven.

Lieve mama, ik had je nog zo nodig in mijn
jonge leven. Je had nog zoveel met mij kunnen
spelen, je had mij nog zoveel te leren. Ik zal
je heel erg missen lieve mama.

Nu ik alleen op de wereld sta, vraag ik mijn
meter en memoe verder voor mij te blijven
zorgen.

Ik zal veel voor je bidden, want ik weet dat
je vanuit de hemel over mij waakt.

Slaap zacht lieve mama.

De familie

dankt U voor uw gebeden

en blijken van deelneming.

Druk Van Ruyskensvelde, Godveerdegem

