

+

TOT VROOM AANDENKEN AAN

Mevrouw Caroline VAN LIEFDE

weduwe van de Heer Cyriel DEPREZ

Geboren te St.-Maria-Oudenhove op 27 september
1908 en godvruchtig overleden in de St.-Fran-
ciscuskliniek te Brakel op 30 juni 1987, gesterkt
door het gebed van de Kerk.

—

Daar hangt wat adem van m'n ziel
Op iedere weg, in ied're bloem ;
Daar blijft een beetje van mijn hart
In al de namen, die 'k vernoem.
En 'k voel m'n ogen stil verwant
Aan ieders wee..., aan elks verblijen...
Gij, die me lieven hebt geleerd.
God, leer me scheien.

Onder m'n voeten reuz'len stil
Verdroogd' en bruin' oktoberblaân ;
Neem Gij m'n handen, God, ik kàn,
Ik durf er haast niet overgaan...
M'n zwier'ge tred is niet gewend
Te trappen op illuzie-scherven...
Gij, die me 'leven' hebt geleerd,
God, leer me sterven.

(Alice Nahon)

Mevrouw Georges DEPREZ, Denise DE METS,
De Heer en Mevrouw Eric DEPREZ,
Nicole VANDEPUTTE,
Juffrouw Hilde DEPREZ,
Juffrouw Geertrui DEPREZ,
Juffrouw Machteld DEPREZ,

DANKEN U VOOR UW GEBEDEN
EN BLIJKEN VAN DEELNEMING.