

Wanneer ik u zal weerzien, zal uw hart zich verheugen en uw vreugde zal niemand u kunnen ontnemen. (Joh. 16, 23)



BIDDEN WE VOOR DE ZIEL VAN
MEVROUW

CLARISSE VAN LIEFDE

echtgenote van de Heer
HUBERT VAN HAMME

Geboren te Zegelsem op 2 december 1910 en
godvruchtig overleden in familiekring te
St.-Lievens-Esse op 9 maart 1995, gesterkt door
de HH. Sakramenten der zieken " in extremis."

**De families VAN LIEFDE, VAN HAMME,
DE BUS en DEBLOOS,**

danken U voor uw gebeden en troostvol
medeleven.

Begrafenissen A. Goessens-Govaert
Armstraat 18, St.-Lievens-Esse - Tel. (054) 50 11 66
Grotenbergstraat 5, Zottegem - Tel. (09) 360 74 07

Een leven van eenvoud, goedheid en offer is nu afgesloten. Een vrome gelovige vrouw is de hemel binnengegaan. Zij heeft de Heer ijvervol gediend en haar ideaal van trouwe dienstbaarheid beleefd.

Zoals de godslamp brandt en ons spreekt van de eeuwigheid van de Heer, zo was haar verschijning vol vrede en goedheid, de vertolking van de woorden van St. Paulus: " Ik leef niet meer, maar Christus leeft in mij."

Haar liefde was steeds dezelfde: zij gaf voedsel voor het lichaam en lessen voor de ziel.

In voorspoed en lijden wist zij dat alle goed van God komt.

Toen de avond van het leven haar neerdrukte op het lijdensbed was zij een voorbeeld van overgave aan Gods wil en geduldig in het lijden totdat de Heer haar ten hemel nam om haar verdienstelijk loon te ontvangen.

Dierbare echtgenoot, zuster, neven en nichten en familieleden, dank voor uw genegenheid en zorgen. Gij zijt steeds mijn troost en mijn steun geweest vooral in de laatste dagen van mijn leven. Ik zal voor u allen bidden opdat Gods zegen over u blijve. Vergeet ook mij niet in uw gebeden.

Moeder Maria, waak over ons.
Mijn Jezus barmhartigheid.