

De dag van morgen is onzeker en weet ge of God hem U vergunnen zal?
(Nav. Chr.)



BID VOOR DE ZIEL
van Mijnheer

GILBERT VAN LIEFDE
echtgenoot van Mevrouw Maria MEERSCHAUT

geboren te St. Maria-Oudenhove de
10 Augustus 1902, en overleden te Nederbrakel de
30 October 1952.

Bediend van de H.H. Sacramenten.

Het verschijnen van de mens op aarde is opgeschreven om te sterven, maar het is vooral in gelegenheid gesteld worden om het eeuwig leven te verdienen. De dag van morgen is voor de mens een onzekere dag, alleen het tegenwoordig oogenblik rust in ons handen. Daarom doet hij wijs, die zo leeft gelijk hij in het stervensuur door God wil bevonden worden.

Immers, wat men voor God en zijn zielezaligheid doet, heeft alleen waarde voor het Hierna-maals, al het andere gaat zo vlug voorbij en geeft zo weinig voldoening.

De duurzame overledene was een eenvoudig en werkzaam man, die steeds voor zijn huisgezin in de bres heeft gestaan. Op het einde van zijn leven was dan ook zijn grootste kwelling niet meer te kunnen werken, doch zijn schoonste werk zou dan zijn het aanvaarden van zijn ziekte. Mocht hij dan zijn lijden en miserie aan God geschonken hebben, dan mag hij nu op Gods barmhartigheid vertrouwen voor de eeuwigheid.

Bemide echtgenote en kinderen, zwaar treft u mijn heengaan, doch vindt uw troost in het gebed, daar zal God U dan ook nog sterkte geven en bijstand. Volhardt in het christelijk leven en helpt elkander. Gedenkt mij in uw gebeden en in het H. Misoffer; dan mogen wij ons eens verheugen in een blij weerzien.

De families VAN LIEFDE en MEERSCHAUT ;
danken U voor uw blijken van christelijke deelneming.