

Op U, o Heer, heb ik gehoopt, ik zal niet te schande worden in eeuwigheid.



TOT VROOM AANDENKEN

van Mevrouw

Maria - Sara VAN LIEFDE

weduwe van de Heer

Arthur DE LANGE,

geboren te Elst op 28 januari 1907 en er overleden op 13 oktober 1974,
bediend met de HH. Sakramenten.

Zij was een moedige en wijze moeder, altijd goed en minzaam en geprezen door haar huisgenoten. In de huiskring vond zij haar geluk en met wijs beleid bestuurde zij haar gezin.

Voor kinderen en kleinkinderen was zij de beste der moeders, vol bezorgdheid en toewijding aan het behartigen van hun welzijn.

Heer, Gij hebt mij de kwellingen niet gespaard. Ik heb ellendige dagen en lastige nachten gekend; doch ik heb mijn betrouwen op U gesteld, overtuigd dat de Heer steunt, die Hij liefheeft.

Beminde kinderen, kleinkinderen en familieleden, ik dank U voor uw genegenheid en goede zorgen tijdens mijn ziekte; onthoudt

mijn raadgevingen, bemint elkander, dan zal God U zegenen.

Mijn Jezus barmhartigheid.

De 4 akten voor de dierbare overledene.

De families VAN LIEFDE, DE LANGE,

DIERAERT, HOEBEKE,

zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van kristelijke deelneming en danken U.

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel