

Geloofd zij Jezus-Christus. Amen.



Bid opdat de Heer zijn eeuwige liefde
schenke aan Mevrouw

ODILE VAN LIEFDE

Weduwe van de heer

VICTOR DE CLERCQ

geboren te Schorisse op 26 april 1884 en
godvruchtig overleden te Oudenaarde
op 13 november 1969.

Gesterkt door het H.Sakrament der Zieken.

Het doet altijd pijn aan het hart zijn moeder te moeten verliezen. Naarmate ze ouder wordt groeit de liefdeband tussen haar en de kinderen op inniger wijze. De opvoeding en de levenswijze die ze ons heeft meegegeven, dringen beter tot ons door en alles wat wij van haar gezien en geleerd hebben leren wij beter waarderen door onze eigen ondervinding van het leven.

Daarom zijn we God dankbaar voor onze moeder, ook nu ze van ons is heengegaan

Moedig en werkzaam ging ze door het leven. Beproeving werd haar niet bespaard. Maar ze betrouwde steeds op de Heer en toen ze haar einde voelde naderen gaf ze zich gelaten aan Hem over.

Dierbare Kinderen, Kleinkinderen en Familieleden God weet best wat ge voor mij gedaan hebt. Hij zal u belonen voor de goedheid en de dienstwilligheid te mijnen opzichte. Houdt mijn gedachtenis in ere en blijft mij gedanken in uw gebeden.

Barmhartige Jezus, geef haar de eeuwige rust.

Heer en Mevrouw Roger De Clercq-De Smaele en kinderen;
Heer en Mevrouw Arthur De Waele-De Clercq en dochter;
Heer en Mevrouw Adiel Van Maldergem-De Clercq kinderen en klein-
zoon;
Heer en Mevrouw Albert De Clercq-Schiettecatte kinderen en klein-
kinderen;
Heer en Mevrouw Oscar Spitaels-De Clercq kinderen en kleindochter;
De families Van Liefde-De Cubber & De Clercq-Mincke;

danken innig om Uw blijken
van sympathie en deelneming.

Druck. Portois Schorisse