

Zoek' eerst het Rijk Gods!



Tot vrome nagedachtenis van

DE HEER

Remi VAN LIEFDE

echtgenoot van Mevrouw

Maria-Emma VAN DEN BOSSCHE,

geboren te Zegelsem op 31 oktober 1908
en godvruchtig overleden in de kliniek Sint-
Franciscus te Brakel-Opbrakel op 16 febru-
ari 1981,

gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken
en de Pauselijke Zegen.

Lid van de Bond der Gepensioneerden.

Voor hen die God vrezen is er vrede in
het leven, vrede bij het afsterven en vrede
in het eeuwig leven.

De betreurde overledene was een noeste
werker die hield van vriendschap en gene-
genheid en eerbied had voor zijn medemen-
sen. Mannelijke godsvrucht, eenvoud en op-
rechtheid sierden zijn hart en maakten hem
aangenaam bij God en de mensen.

Toen de ziekte kwam en zijn sterk gestel
aftakelde morde hij niet maar aanvaardde
hij gelaten Gods wil.

Moge de Heer zijn trouwe dienaar loon
naar werken geven en opnemen in de eeuwi-
ge zaligheid.

Beminde echtgenote, dierbare kinderen en
kleinkinderen, naar U gaat mijn dankbaarheid
om de liefde en genegenheid die ik van U
mocht ontvangen en waardoor ge de last
van mijn laatste levensjaren draaglijker hebt
gemaakt. Blijft elkander liefhebben en waar-
deren en bidt voor mij.

De families VAN LIEFDE, DE BUS,
VAN DEN BOSSCHE, DE CLERCO,

danken U oprecht voor de blijken
van kristelijke deelneming.

Begravenissen Amand Marroyen, Brakel