

Ik geloof in de verrijzenis van het vlees en in het
eeuwig leven. Amen.



BID VOOR DE ZIEL

van MIJNHEER

Emiel Van Liefferinge

weduwnaar van Mevrouw

Emerence Borremans

geboren te Overboelare de 4 oktober 1869 en er
godvruchtig overleden de 20 april 1957.

Gesterkt door de H.H. Sacramenten der stervenden.

Een goed mens, een braaf en deugdzaam man is
op de avond voor Pasen naar Onze Lieve Heer ge-
gaan. In eer en deugd opgegroeid, zorgvol en werk-
zaam bracht hij zijn leven door. Sterk van ziel en
sterk van lichaam bereikte hij een hoge ouderdom
mede door de zorgen van zijn verkleefde dochter.
Zijn diepe betrachtning was steeds zijn plicht te doen
tegenover God en de mensen. Tot hem heeft de
verrezen Zaligmaker zeker gezegd : kom, getrouwe
dienaar, en neem bezit van mijn rijk in de eeuwige
zaligheid.

Dierbare kinderen, Ons Heer riep mij bij moeder
in de hemel. Moge de goede God U lonen voor uw
zorgen en genegenheid. Er komt een dag dat we
allen zullen verenigd zijn in de hemel.

Jezus, Maria, Jozef.

O. L. V. van den Oudenberg, bid voor ons.



De familiën

**VAN LIEFFERINGE,
BORREMANS,
VAN LIEFFERINGE
en VINCKE.**

zeer gevoelig voor de blijken van deelneming
hun betoond bij het overlijden van hun teer-
geliefde afgestorvene.

DANKEN U.

Drukk. M. DE VOS, Koster, Overboelare