

Kom, trouwe dienaar,
treed binnen in de vreugde van de Heer.



DIT WEZE EEN VROOM AANDENKEN
en een uitnodiging tot gebed voor
MEVROUW

**GABRIËLLE
VAN LIEFFERINGE**

echtgenote van de Heer
RICHARD DUCHAU.

Zij werd geboren te Viane op 21 januari 1900
en er rustig tot haar Schepper teruggeroe-
pen op 27 maart 1986, voorzien van de
Ziekenzalving « in extremis ».

De Heer Richard DUCHAU,
Zijn kinderen, klein- en achterkleinkinderen,
De families VAN LIEFFERINGE, DUCHAU,
DURAN en WEEK,

danken u voor de blijken van kristelijk mede-
leven, uw gebed, uw aanwezigheid.

Viane, 5 april 1986.

Heer Jezus,
in de Goede week zagen wij Uw Moeder
staande onder Uw kruis,
lijdend om Uw pijn en vernedering.
Zovele moeders in onze tijd
doorstaan opnieuw dat lijden.

Moeder Gabriëlle heeft ook haar zorgen
gedragen in haar gezin en
op latere leeftijd om haar gezondheid.
Pijn en leed zijn haar niet gespaard
en vormden een lang vagevuur.
Dat werd gelukkig verlicht
door de toegewijde zorg
van haar echtgenoot en kinderen, dag en nacht.

Heer God,
neem haar, die in haar laatste levensjaren
voortdurend lijdend was,
nu op in Uw blijvende vreugde.

.....
Begrav. Langendries, S.P.Kapelle - druk a.w.g.