

Zalig de dooden die in den Heer sterven. Ap.



GEDENK IN UWE GEBEDEN DE ZIEL

van Mijnheer

JULES VAN LIEFFERINGE

echtgen. van Mvr. Ursela VAN DE NEUCKER

geboren te Lessen den 8 October 1882 en
overleden te Overboelare den 7 November 1946,
gesterkt door de laatste HH. Sakramenten.

Het is zooals het den Heer belield heeft, dat
de naam des Heeren gezegend zij. Job I

De dood is verkieselijk boven een leven vol bit-
terheid en de eeuwige rust boven een aanhouden-
de kwelling. Eccl. 13

Door zijne genegenheid en dienstvaardigheid
won hij de achting en de genegenheid van allen
die hem kenden, en zijn brood heeft hij in ledig-
heid niet geëten. Zijne ziekte heeft hij met groote
verduldigheid en onderwerping gedragen.

Duurbare echtgenoot en kinderen, ik dank U
voor uwe liefdevolle zorgen gedurende mijne
lange ziekte: God zal U vergelden, wat gij voor
mij deelt. Bid voor mij tot wij elkander terugzien
hiernamaals.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U.

Pauwels, Geeraardsbergen

De Familie

VAN LIEFFERINGE,
VAN DE NEUCKER,
BEECKMAN,
DE PRIL,

danken U van harte om de bliken
van genegenheid en deelneming bij
hun smartelijken rouw.