

Het klaarste bewijs van de genegenheid welke wij  
de afgestorvenen toedragen, is hen indachtig zijn in  
onze gebeden.



BID VOOR DE ZIEL  
VAN MIJNHEER

## Jules VAN LIEFFERINGE

Echtgenoot van  
**Mevrouw Mathilde DE SCHREVER.**

Geboren te Overbelare den 30 Augustus 1881 en  
er schielijk overleden den 1 Maart 1950.

---

Waakt, opdat gij niet weet op welk oogenblik de  
Heer zal komen. Weest bereid want de Zoon des  
mensen zal komen op het uur dat gij Hem niet  
verwacht.

Roem niet op den dag van morgen, want gij weet  
niet wat hij U brengen zal.

Gelukkig de mensen, die zo leven gelijk zij wen-  
sen bevonden te worden in het aanschijn van den  
dood.

Hij was een trouwe echtgenoot, een steun en op-  
beuring voor zijn vrouw. Hij was goed van inborst  
en trouw aan zijn christelijk geloof ; zijn heengaan  
zal betreurd worden door iedereen die hem kende.

Beminde echtgenote en bloedverwanten, mijn  
plotseling heengaan treft u zwaar. Doch weent niet  
hopeloos, stelt vertrouwen in de Goddelijke Voor-  
zienigheid. Gods H. Wil zij gezegend. Later zullen  
we allen weer verenigd zijn in de eeuwige hemelse  
glorie.

---

Drukk. E. De Croo, Overboelare.



DE FAMILIËN VAN LIEFFERINGE, DE SCHREVER,  
GAUBLORME en ABÉ,

ZEER GEVOELIG VOOR DE BLIJKEN VAN DEEL-  
NEMING HUN BETOOND BIJ HET OVERLIJDEN  
VAN HUN TEERGELIEFDE AFGESTORVENE

DANKEN U.