

De Heer heeft haar ons gegeven, de Heer heeft
haar ons ontnomen, de naam des Heeren zij gezegd.
Job.

†

BID VOOR DE ZIEL

van Mejuffer

Julia Van Liefveringe

dochter van Mijnheer en Mevrouw

Jules Van Liefveringe-Van den Neucker,

geboren te Overboelare den 12 Januari 1906 en er
godvruchtig overleden den 2 Oogst 1945.

Gesterkt door de HH. Sakramenten der stervenden.

De zon is voor mij ondergegaan to n het nog
middag was, in den bloei der jaren ben ik weg-
gemaaid.

Door haar langdurige ziekte is zij beproefd ge-
weest gelijk het goud dat door het vuur gezuiverd
wordt, zij heeft de beproeving met geduldigheid
doorstaan, daarom heeft God ze waardig bevonden
van een beter leven.

Duurbare Ouders, ik had gehoopt dat ik voor
U zou kunnen zorgen hebben en U het leven ge-
makkelijker maken. Het is anders gegaan : mijne
langdurige ziekte heeft U veel last en veel werk
gegeven. Ik dank U voor de goede zorgen die ik
van U heb ontvangen want gij hebt alles gedaan
om mijn lijden te verzachten. Ik dank al degenen
die goed geweest zijn voor mij in mijne ziekte. Ik zal
voor U allen bidden dat God U ervoor loone. Blijft
ook voor mij bidden. Wij zullen elkander eens te-
rugzien in den Hemel.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.

Drukk. G. Van de Maele, Karmelietenstraat, 40

De familiën Van Liefveringe, Van den
Neucker, Beeckman en De Priil,

zeer gevoelig aan de genegene blijken
van innige deelneming, betoond in hun
pijnlijken rouw, maar vooral getroost
door de vurige gebeden voor de
dierbare afgestorvene

Mejuffer JULIA VAN LIEFFERINGE

danken U van harte.