



VROOM AANDENKEN AAN

DE HEER

**Marcel VAN LIEFFERINGE**

weduwnaar van

**Mevrouw Lucelle COLLIER**

geboren te Schendelbeke op 6 mei 1924  
en overleden te Anderlecht op 7 juni  
1990, gesterkt door de H. Sakramenten  
„in extremis“.

---

Onze duurzame overledene Marcel was  
een zeer rechtschapen man die graag ge-  
zien werd door de velen die hem mochten  
leren kennen.

Diep gelovig was hij trouw op post voor  
zijn wekelijkse zondags-eucharistievie-  
ring. Zijn geloof was zijn rots en houvast.  
Hij hield ook innig van zijn kinderen en  
kleinkind. Zij waren zijn trots en zijn ge-  
luk. Op de enkele jaren dat hij hier bij  
ons woonde, had hij al vlug heel wat  
vriendschapsbanden gemaakt niet alleen  
met de burens, maar met de hele gemeen-

schap langs de Bond van de Derde Leef-  
tijd, waar hij een trouw bestuurslid was.  
Zijn ontspanning vond hij in de duiven-  
sport en niet het minst als fervent sup-  
porter van de voetbalsport.

Nu heeft hij ons plots verlaten om zijn  
duurbare overleden echtgenote te vervoe-  
gen in de eeuwigheid. Bidden we tot God  
dat Hij onze duurzame overledene barm-  
hartig weze en opneme in het hemels  
Vaderhuis.

Bemilde kinderen en familie, goede ge-  
buren en vrienden, ik dank U om uw ge-  
negenheid, uw goede zorgen en uw  
vriendschap. Vergeet mij niet in uw ge-  
beden.

Heer Jezus, geef hem de eeuwige rust.

---

Namis : zaterdag 21 juli 1990 om 19 uur.

De families VAN LIEFFERINGE  
COLLIER  
HERREGODTS  
DE MULDER

danken U voor de blijken van  
deelneming en uw gebed.

---

Rouw. V.d. Driessche

van de maele