

Onze Vader, die in de hemelen zijt... Uw wil geschiede op aarde als in den hemel.



WEES IN UWE GEBEDEN INDACHTIG DE ZIEL  
VAN MIJNHEER

## Raymond VAN LIEFFERINGE

echtgenoot van Mevrouw

**JULIA BOURGUIGNON**

geboren te Overboelare, den 20 December 1874, en  
er overleden den 5 December 1948. Voorzien van  
de H.H. Sacramenten der stervenden.

Ik ben de verrijzenis en het leven ; wie in mij gelooft, al ware hij reeds gestorven, zal leven, en al wie in mij gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid.  
Jo.

God heeft hem beproefd, maar te midden van zijn lijden was hij kalm en aan de goddelijke inzichten onderworpen. Hij bewaarde den vrede in zijn lijden en de grootste verduidelijking in al zijn smarten.

Hij stierf zacht zoals hij geleefd had ; volledig aan Gods wil onderworpen.

Duurbare echtgenote, heb dank voor uwe liefdevolle toewijding en zorgen. Duurbare kinderen, eert en bemint uwe moeder in mijn plaats, en blijft steeds kristelijk. En gij, mijne vroegere werkmakkers, aan wie ik steeds met genegenheid teruggedacht, schenkt mij een laausten troost van een goed gebed.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.

.....  
Drukk. Pauwels-Van Liefferinge, Vredestraat, 56.

DE FAMILIEN :

VAN LIEFFERINGE,  
BOURGUIGNON,  
VAN LIEFFERINGE,  
VAN DEN BOSSCHE,

*danken voor de blijken van genegenheid en sympathie hun betoond bij het afsterven van hun dierbare afgestorvene.*