

Het eeuwig lied van 't mensenleven
zingt altijd weer in vreugd en pijn,
en eindelijk zich moeizaam geven
met al de dingen die wij kregen
aan God, bij wie geen zorgen zijn.



In Gods Vaderhanden en in uw gebed
bevelen wij de ziel van

DE HEER
René VAN LIEFFERINGE

echtgenoot van
Mevrouw Zulma REYGAERT

geboren te Deftinge op 13 november 1901
en zacht in de Heer ontslapen te Ge-
raardsbergen op 7 september 1980, ge-
sterkt door het Sakrament der zieken.

Wie God vreest moet de dood niet vre-
zen want die zal hem een bron van ge-
luk zijn. Eccl. 1, 13
"God heeft hem beproefd, en na die be-
proevingen bevond hem Zijner waar-
dig. (Wijsh. 111)

Voor de kristen is dit aardse sterven
geen eindpunt maar integendeel het bin-
nentreden in de blijvende vreugd. Voor

de christen immers is het menselijk be-
staan een op weg zijn, doorheen zonnige
en donkere dagen, doorheen vreugde
en smart, naar het paradijs dat de
Heer beloofd heeft aan allen die in Hem
geloven en dit geloof ook in beleving
uitdrukken.

De dierbare afgestorvene was een recht-
schapen, werkzame man een man van
plicht.

Daarom zeggen wij dank U God, voor
zijn leven en neem hem nu op in uw
eeuwige vreugde.

Duurbare echtgenote, dank voor uw zorg
om mij voor ons gelukkig samenzijn, ik
zal niet ophouden te bidden bij God, zo
blijven wij over de dood heen samen.

Beminde kinderen en familie, ik dank U
voor de genegenheid en bidt tot lafenis
van mijn ziel. Vaartwel en tot weerziens
bij de Heer.

Mijn Jezus barmhartigheid.

De families VAN LIEFFERINGE, VAN
LIERDE, REYGAERT, DE SCHAEPDRIJVER

zijn zeer erkentelijk voor uw blij-
ken van deelneming en danken U.