



BID VOOR DE ZIEL

van

Mijnheer Richard Van Liefveringe

echtgenoot van

Mevrouw Yvonne VAN DER BEKEN,

geboren te Delft, de 15 augustus 1904, en zachtjes
in de Heer ontslapen te Avelgem, de 19 oktober 1965.

Gesterkt door de Sacramenten van de zieken.

De dood is een eigenzinnige macht : ze treft ons op een ogenblik waarop we het niet verwachten. Ze vraagt niet, of we ermee akkoord gaan en of we haar verwachten. Ze beslist zelf, en brengt ons voor God, die het moment heeft bepaald van alle eeuwigheid, omdat Hij het zo best vond.

Richard zal de dood wel niet zo vroeg hebben verwacht. 61 jaar, met een sterk gestel en met nog veel werkkraft. Een stille mens, die gaarne een plezier deed ; die niet wilde opvallen tussen de mensen en het niemand lastig maken. Die alleen maar zijn gezin kende, en zijn velden en die daar ook alle zorgen aan besteedde. Maar de ziekte spaart niemand, en terwijl wij plannen maken, heeft de Heer van het leven er reeds anders over geschikt.

Mijn dierbare vrouw en kinderen, het zal voor u wel hard zijn, dat ik zo vroeg van u wegga. Ik had het graag anders gewild. Maar ik gehoorzaam aan God, bij wie ik nu hoop, het hemels geluk te vinden. Troost u daarom met de gedachte, dat we elkaar toch zullen terugvinden. Helpt mekaar en vooral moeder, opdat ze over de droefheid van deze scheiding goed heenkome en met u samen nog een hele tijd kan gelukkig zijn.

GEDENK ZIJN ZIEL IN UW GEBEDEN.



Mevrouw Richard VAN LIEFFERINGE, geboren
Yvonne VAN DER BEKEN, *zijn echtgenote :*

Mejuffrouw Simone VAN LIEFFERINGE ;

Mijnheer Lucien VAN LIEFFERINGE ;

Mijnheer Armand VAN LIEFFERINGE,

zijn kinderen :

De families VAN LIEFFERINGE, VAN DER
BEKEN, VAN LIERDE en NAESSENS.

BEDANKEN van harte voor de blijken
van kristelijke en innige deelneming
hun betoond.

Ename — Drukk. Vander Stuyt