

« Ik ben de Verrijzenis en het Leven ».

†

In Gods oneindige Liefde
werd opgenomen

DE HEER

ROBERT VAN LIEFFERINGE

weduwnaar van Mevrouw
MIMI CAPÉAU

geboren te Geraardsbergen, op 31 oktober 1907
en er rustig in de Heer ontslapen op 15 december
1986, gesterkt door het H. Sakrament van de
zieken.

Naast de pijn van het afscheid leeft in ons
de diepe vreugde om een rijk leven dat zijn
voltooiing vond in een moedig en realistisch
aanvaarden van zijn naderend levenseinde.

Zijn diep menselijke gaven van hart en geest
waren een kracht voor zijn kinderen, kleinkin-
deren, en al wie hem mochten ontmoeten.

Hij was een man van één woord, voor wie
eerlijkheid en vriendschap geen ijdele begrippen
waren. We zullen hem missen om zijn wijsheid,
zijn humor, zijn benijdenswaardige levenskunst.

De herinnering aan hem dragen we in ons
mee als een kostbare waarde. Hij leve in Gods
oneindige Liefde.

De Heer en Mevrouw
Roger Baes - Lieve Van Liefferinge,
De Heer en Mevrouw
Omer Van Liefferinge-De Moor,

Mejuffrouw Rita Van Liefferinge,
Mejuffrouw Anne Van Liefferinge,

Mejuffrouw Laure Van Liefferinge.

De families VAN LIEFFERINGE, CAPÉAU,
BEERENS en PAQUAY,

danken U voor uw blijken van medeleven.

Drukk. De Vos, 9572 Lierde - ☎ (055) 42 26 41
Alg. rouw: J. Van Den Driessche - 054/412850